

FLYGVAPEN



FRIVILLIGA

FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING

Nr 2 - September 2012



Vårt 50-årsjubileum på F 7

Högvakt på Drottningholms slott

Årets Air Camp

Grenadier 2012

Instruktörskurser i Halmstad



Vårt 50 års jubileum på F 7



Riksförbundsordförande, Peter Lagerblad, invigningstalar

Flygvapenfrivilliga 50 år – hur firar vi detta? Att det skulle firas med en Jubileumsdag blev ganska tidigt klart – men när och var? Efter diverse diskussioner och funderande av vår högsta ledning blev det tydligt att Skaraborgs Flygflottilj och den 16 juni skulle det bli. Något som även F 7 kände var hanterbart att stödja.

Själv fick jag utmaningen och nöjet att planera för denna Jubileumsdag. Inriktningen jag fick var ”lagom luddig” – lite historia, ganska mycket om idag och en tydlig signal om framtiden – att visa för en del inbjudna men främst för våra egna medlemmar.

En stomplan för jubileumsdagen blev tidigt klar. Birgitta Strömer, tidigare utbildningsintendent vid F 7 samt Lars Pettersson knöts till planeringen. Tiden gick fort och den 16 juni nalkades med stormsteg.

Lördagen den 16 juni kom att bjuda på ett utmärkt Jubileumsväder, när något mer än 200 gäster från när och fjärran samlades på F 7 – politiker, företrädare för ”våra kunder”, För-

svarsmakten, MSB, företrädare för andra frivilliga försvarsorganisationer och inte minst ett stort antal av våra egna medlemmar.

Dagen till ära underhöll Flygvapenfrivilligas nybildade Jubileumsmusikkår under olika delar av dagen – från start till slut.

Jubileumsmusikkåren, som bidrog till en härlig stämning denna Jubileumsdag, består av musiker från i huvudsak Nyköping med omnejd och som alla är medlemmar i vår Flygvapenregion Öst.

Jubileumsdagen inleddes med anförande av Flygvapenfrivilligas Riksförbundsordförande Peter Lagerblad samt av Flygvapeninspektören generalmajor Micael Bydén. Bådas anförande, vilka belyste såväl historia som dag och morgondag, finns dels att läsa på vår Jubileums-DVD som följer med vår Jubileumsskrift,

dels publicerade helt eller delvis på Flygvapenbloggen och Flygvapenfrivilligas hemsida. Att det finns framtida uppgifter för Flygvapenfrivilliga är tydligt. Nu gäller det bara att dessa uppgifter utvecklas och anpassas till en förändrad Försvarsmakt.

Parallellt med Jubileumsdagen genomförde Flygvapenfrivilliga tillsammans med F 7 ungdomsläget Air Camp. Air Camp blev därför en naturlig och uppskattad del av de förevisningar som sedan följde för att belysa Flygvapenfrivilligas verksamhet. Andra verksamheter som visades upp var ett antal moment markstrid som vårt Markförsvarsförbund visade upp samt delar av Hemvärnets underrättelsekompanier. Att rekrytera och grundutbilda till Hemvärnets sju underrättelsekompanier är en av dagens uppgifter Flygva-



ÖB telegram, ett av flera gratulationer



Festdeltagarnas mingel på Parkmässen

penfrivilliga fått från Försvarmakten. Övriga verksamheter som Flygvapenfrivilliga sysslar med idag blev belysta under framför allt Peter Lagerblads inledningsanförande.

En flyguppvisning var en naturlig del av vår jubileumsdag. Eftermiddagen avslutades med fantastiska flyguppvisningar med dagens flygsystem - JAS 39 Gripen – samt gårdagens flygplan - 32 Lansen och SK 16.

Och givetvis inte en Jubileumsdag utan Jubileumsmiddag.

Efter Riksförbundsordförandens inledande mottagning på Parkmä-

ssen promenerade gästerna över till restaurang Matbiten och Jubileumsmiddagen. Det blev en lättsam och trevlig middag med många tal och mycket samtal gästerna emellan. Speciellt Rikshemvärnschefens tal som bland annat omfattade en både talad och handgripligen målad ”kärleksförklaring” mellan Hemvärdet och Flygvapenfrivilliga. Det knöt ihop säcken utifrån dagens inledande anföranden om Flygvapenfrivilligas uppgifter i framtiden. Att middagen sedan avbröts av en ”vilsekommen” men välinformerad pilot från Pajala – tolkad av Stefan Sauk – och som lockade till många skratt, gjorde inte middagen sämre.

Hela Jubileumsdagen avslutades sedan med intensivt mingel på Parkmässen som pågick till långt in på småtimmarna. Att släcka ljuset på Parkmässen, som en symbol för en avslutad och lyckad Jubileumsdag, kändes både vemodigt och skönt.

Jubileumsdagens program i all ära – men ett bestående minne för mig är alla dessa möten och samtal mellan gamla och nya medlemmar ur Flygvapenfrivilliga och våra gäster ”utifrån” – ett mål för dagen som verkligen uppfylldes.

Jan Otterström



Högtidlig jubileumsmiddag på F 7

Foto: Lars-Gunnar Larsson

Air Camp på F 7 år 2012

Flygvapenfrivilliga och F 7 har tillsammans genomfört Air Camp på F 7. Drygt 130 deltagare med elever i åldern 15 till 20 år från hela landet har deltagit under det nio dagar långa Air Camp. Eleverna har fått utbildning i såväl militära som civila ämnen, allt från att flyga med tp 84 Herkules, information om olika yrken inom Försvaret till att lära grundåtgärder vid skada och olycka inom området sjukvård. Kamratskap och förmågan att leva och fungera i grupp är en viktig del av Air Camp, att lösa olika uppgifter som att hitta rätt i skogen, resa och bo i tält samt att tillaga sin egen mat är några av provningarna



Provtur med stridsbåt 90

Air Camp organiserades på fyra plutoner med drygt 25 elever per pluton. Chefer för plutonerna var yrkesofficerare från F 7 och varje pluton hade tre instruktörer från de frivilliga försvarsorganisationerna. De flesta instruktörerna kom från Flygvapenfrivilliga men även instruktörer från Försvarsutbildarna och Lottorna deltog.

Skolchef för Air Camp var löjtnant Kim Haglund från LSS och han hade ett stort stöd från FVRF representant och bitr. skolchef fänrik Ulf Leijon samt av skolexpeditionen som svarade för administration, sjukvård och materielhantering.

Utbildningen genomfördes till största delen plutonsvis, men vid större

och gemensamma aktiviteter som exv. förläggningstjänst, kamratsmarsch, flygning, marin- och arméinformation delades skolan in i lämpliga grupper med tanke på verksamheten.

Samtidigt med Air Camp genomförde Flygvapenfrivilliga sitt 50-årsjubileum på F 7 under lördagen den 16 juni. Deltagarna i jubileet fick möjlighet att besöka eleverna under deras fältdygn och fick då tillfälle att prata med eleverna och höra deras upplevelser som oftast var mycket positiva. Eleverna i Air Camp fick under samma dag tillfälle att följa jubileets flyguppvisning, vilket uppskattades.

Såväl elever som befäl upplevde Air Camp som en mycket givande kurs som också ställde stora krav på att hålla ihop i grupper och plutoner och där kamratskap och Försvarmaktens värdegrund utgjorde plattformen till framgång. Elevernas grundkondition var av skiftande kvalitet vilket motiverade eleverna till att träna aktivt



Flygtur med TP 84 Hercules



Glada ungdomar inför matlagningen

mot målet att bli fysiskt starkare och orka mer.

Eleverna deltog naturligtvis med olika personliga mål, en del ville få information om Försvarsmakten och prova på militärlivet. Många av eleverna hade redan bestämt sig för att fortsätta att utbilda sig på Flygvapenfrivilligas kurser med mål att i framtiden bli anställd som soldat eller befäl.

Eleverna uppskattade speciellt att de fick en båttur med ett av marinens fartyg och en flygtur med Tp 84 Herkules. Eleverna fick också en bred och givande information om Försvarsmakten och de möjligheter som finns att påbörja utbildning mot olika befattningar inom FM.

Efter en gemensam avslutningsmiddag på F 7 militärrestaurang avslutades Air Camp med att eleverna

lämnade in sin militärutrustning. Därefter följde ett stort kram- och avskedskalas där alla lovade varandra att hålla kontakten och träffas på nästa kurs.

Av Lars Pettersson

Flygvapenfrivilliga genomför Riksstämman 20-21 oktober

Riksförbundsordföranden Peter Lagerblad har kallat till
Riksstämman på LSS i Uppsala.

18 ledamöter från våra regioner och förbund är kallade.

På stämman kommer man att behandla två motioner från Region Nord och Mitt samt fem propositioner från Riksförbundsstyrelsen.

Vidare kommer en ny Riksförbundsordförande samt en ny Riksförbundsstyrelse att väljas.

Roland Sterner

Militärliv i FVRF regi för elever från Bellevuegymnasiet

Under en solig måndag i maj så begav sig tretton mycket förväntansfulla elever, tillsammans med medföljande skolpersonal upp till Halmstad för att spendera en vecka (21-25 maj) under Flygvapenfrivilligas handledning. Allt för att få en djupare inblick i vad Flygvapenfrivilligas organisation handlar om samt hur svenskt militärliv kan tänkas se ut. Gruppen elever bestod av elva nyfikna killar och två vetgiriga tjejer. Den gemensamma nämnaren för samtliga var att militärlivet var något som ingen av dem tidigare provat på. Det var någon som hade en del erfarenhet av scouterna, men ingen hade stött på en utmaning som denna förut.

Dag 1. Dagen inleddes med att de åkte till förrådet för att hämta ut all utrustning som både elever och personal från skolan skulle komma att använda sig av under veckan. Allt gick väldigt smidigt och snart var det dags att komma ur sina civil-

kläder och in i en uniform! När man inte är van vid att ha på sig militär uniform så kan det ta lite tid för alla attribut att hamna på rätt plats, men efter en liten stund så stod alla uppställda utanför kasern. Eleverna (och skolpersonalen) fick påminnas ett antal gånger om att kepsen/mössan alltid ska vara på utomhus, men däremot inomhus ska den av! Många var sugna på att låta kepsen sitta kvar inomhus också, om så bara för en liten stund. Att hämta utrustning och få på sig sin utrustning fick ta sin lilla stund, men sen var det dags för middag! Efter middagen var det gemensam presentation där eleverna och personal fick, med hjälp av tre bilder, beskriva sig själva! Detta var mycket uppskattat hos både elever och personal.

Dag 2. Dagen inleddes med en sedvanlig genomgång av hur militärerna bedriver sin verksamhet när de befinner sig i förläggningsbyggnaden. Det gjordes exempelvis en

grundlig genomgång i hur man ser till att fördela städrutinerna mellan varandra, vem som gör vad, och hur all städning och allmänna sysslor i kasernen genomförs.

Snart var det dags för samling och avfärd till maskinhallarna för flera studiebesök! Eleverna fick först titta, klämma och känna på ett antal stridsfordon och pansarvagnar som körs i svår terräng och under svåra omständigheter. För att sedan gå vidare och få en djupare inblick i flygvapnets arbete och tekniken och kostnaderna däromkring. Snart väntade återigen bussarna på att ta dem vidare, denna gången bar det av mot flygfältet! Eleverna fick turas om att åka två och två, tillsammans med pilot i ett propellerflygplan! Det var så kallade övningsflygplan vilket innebär att det i framsätet fanns en spak (likadan som den hos piloten) där man fick möjlighet att på egen hand (under uppsikt av piloten förstås) styra planet under några minuter! För den som satt i baksätet var det bara att åka med och njuta av den fantastiskt utsikten! Det var uppsruckna leenden som man möttes av när de åter nått markplan. En hel del hade inte tidigare flugit så detta var en upplevelse som sent kommer att förglömmas.

Dag 3. Denna dag inleddes på samma manér som tidigare, det vill säga uppstigning 06.00 och därefter de sedvanliga morgonrutinerna i form av städning och frukostförtäring. Den stora gruppen blev snart till två smågrupper. De skulle spendera större delen av dagen på varsitt håll. Uppdelning och det faktum att





mans! Men innan det var dags att slå sig till ro så väntade grillning en bit bort, det var en upplyft skara som hungriga och trötta samlades kring elden.

Dag 4. Dagen började med fryst frukost i påse! Eleverna hade redan kvällen innan fått prova på att värma och förbereda sin mat med hjälp av stormkök och assistans från personalen. Som väntat föll maten vissa i smaken och andra tyckte att det var svårsmält. Till frukost innehålllet tillkom även kex och jordnötssmör bland annat, något som var väldigt uppskattat bland eleverna, så även pulverkaffet!

eleverna snart skulle befinna sig ute i skogen för att övernatta i tält, var något som gjorde denna dag extra speciell. De skulle få lära sig hur man sätter upp ett tält, hur man hugger ved och hur man gör i ordning en p-grop i naturen så att man ska kunna uträtta sina behov om nöden kräver. Alla dessa moment krävde samarbetsvilja och stort tålamod. Innan lunch hade det redan satts upp tält, ordnats med toalett och mycket annat. Som belöning för gruppens fina samarbete och snabba arbete fick de åka en extra tur i bandvagnen! Något som var mycket uppskattat! Den gemensamma mötesplatsen för båda grupperna under dagen, var på skjutfältet där vi åt en gemensam

lunch. Därefter växlade grupperna upplevelser och uppgifter, den ena gruppen som satt upp tält under förmiddagen skulle nu få möjlighet att skjuta! Detta gjordes alltså samtidigt som den andra gruppen förberedde inför tältvistelsen i skogen. Själva skjutningen föregicks av en mycket noggrann säkerhetsgenomgång. Det lyssnades med spänd förväntan och sedan fick eleverna visa att de både förstått och lyssnat genom att återberätta allt vad genomgången handlat om! Kamraterna samlades, tittade och väntade tålmodigt på att det skulle bli deras tur att få prova skjutning! Därefter var det återigen dags för ett kärt besök i skogen där de skulle spendera natten tillsam-

Snart var det åter dags för uppställning och nu väntade skogens utmaningar! De två grupperna begav sig ut i skogen för att klara av diverse utmaningar och uppgifter därute. Ledordet för utmaningarna var samarbete och kamratskap. De olika utmaningarna krävde både tålamod och koncentration av eleverna och för variationens skull var vissa mer fysiskt krävande medan andra fordrade mer tankeverksamhet. Båda lagen tog sig i mål och klarade uppgifterna! En viktig lärdom som en del fick med sig var vikten av att ha tålamod samt att lyssna på vad ens kamrater runtomkring har för tankar/ idéer kring potentiella lösningar.



Efter att alla tävlingsmoment hade genomförts och när städning, diskning samt ihop packning av tält och så vidare hade avklarats så återvände gruppen till kasern för en välförtjänt paus. Snart påbörjades förberedelserna inför kvällen, de skulle äta middag på mässen! Det var en grupp nyduschade och finklädda elever som i samlad trupp begav sig mot middagen. Väl inne i mässen så bjöds det på en fin tacomiddag, som föll alla i mycket väl i smaken! Därefter så bjöds det på kaffe i kaka i salongen där eleverna kunde sitta och prata med varandra, det var en hel del som tog tillfället i akt och planerade inför kommande lägerveckor/utbildningsveckor.



Dag 5. Dagen inleddes i vanlig ordning med frukost och städning. Det som var annorlunda just idag var att eleverna var civilklädda. Snart väntade nämligen en inventering av både kläder och tältutrustning. Detta var verkligen en prövning i tålmod för dem, men inte minst viktig lär-

dom i att vårda och återställa allt man fått låna i sitt ursprungliga skick! Snart var de flesta i full gång med att städa, putsa, torka av och hjälpa varandra med att slutföra uppgifterna. Efter att uppgifterna genomförts och slutförts väntade samling i undervisningssalen för utvärdering och

genomgång av veckan som varit! Det skulle delas ut diplom och priser efter tipsrundan, dessutom fick eleverna varsin t-shirt! Det var glada och stolta elever som en efter en gick upp och mottog diplom för veckans medverkan. Även om det varit en ansträngd vecka på många sätt, inte minst eftersom mycket av de rutiner som försvaret värdesätter så högt, inte på samma sätt finns närvarande i deras vardag, så var det en buss full med upprymda och belåtna elever som lämnade Halmstad för att återvända till sin skola och sin vardag i Malmö.

*Frida Dahlström
Lärare Bellevuegymnasiet*

GU-F i Halmstad

Klockan är 10 den 4 augusti platsen är FMTS i Halmstad och FVRF skall med stöd från LSS genomföra en av årets 24 GU-F.

17 st elever har samlats i lektionssal "Kaptenen" i skolhuset på flottiljområdet för att lyssna på skolchefens genomgång innan kursledningen skall ta över.

I detta första läge har många av eleverna ingen aning om vad som kommer att ske de kommande veckorna.

Detta gör att väldigt många blir förvånade över det höga tempot och de långa dagarna som bitvis är mycket fysiskt ansträngande.

Schemat är omfattande och det skall in 135 timmars utbildning på 13 dagar.

Kursen rivstartar med att all personlig utrustning hämtas och tillpassas, vilket för en del är repetition men många får här sin första kontakt med ett uniformssystem och vissa saker är väldigt främmande. Dessutom är

Försvarsmakten en helt ny miljö med nya begrepp och uttryck.

Vid denna kurs förläggs man i 15 manna logement på Garnisonsområdet Lv 6 vilket fungerade alldeles utmärkt, men åter igen så var detta något helt nytt för många och detta gjorde att sömnen kanske inledningsvis inte var den bästa.

Tidiga morgnar, med städning och bäddning, var väl inte en favorit, men genomfördes med stor bravur. Det var sällan som visitationerna föranledde någon "gör om" vilket hedrar eleverna. (beröm har utdelats av Lv 6 för utmärkt städning).

Efter två dagars exercis, kontroll av vass egg, hörselutbildning, brand, säkerhetsutbildning, värdegrund, fys kontroll, och så vidare och så vidare. Tog instruktörerna från röda korset över och genomförde två dagars intensiv utbildning med HLR, kamrathjälp, ABCDE och transport av skadade.

Dessa dagar och kvällar är inten-

siva, men eleverna har stort utbyte av dem och instruktörerna är mycket kompetenta.

Efter dessa inledande utbildningsdagar är det dags för ett av kursens stora "block" nämligen skyttet. På denna kurs fanns endast AK4 skyttar. Detta gjorde att man inte be-





samt bättra på sin kunskap om olika förläggningstyper och sedan under ett avslutande dygn tillämpa sina färdigheter.

Kursledningen hade vid detta tillfälle även samverkat med instruktörsutbildningens sista steg IK T som genomfördes samtidigt, och på så sätt kunde instruktörseleverna få ett utmärkt tillfälle att öva.

Efter ett sista dygn i fält där natten tillbringades i ”ensamma vargen” genomfördes lite kompletterande utbildning bland annat gällande soldatregler, och sedan avslutades tillämpningen med att det grillades hamburgare och åts med god aptit.

hövde dela kursen på två täter utan alla var på samma plats.

Skyttesportsförbundets instruktörer tog över och efter 8 timmar om dagen i tre dagar med kvällstjänster som bland annat omfattade, förflyttnings sätt så var det efterlängtat med en tidig kväll där återhämtning kunde ske.

Dygnet mellan fredag lunch till lördag lunch tillbringades under reflektion, vilket nästan är ett måste för att eleven skall hinna ikapp och

sedan kunna återkomma med nya krafter. De nya krafterna togs i bruk av CBRN förbundet som med sina instruktörer utbildade i brand och delgav eleverna kunskap både om biologiska, radiologiska och kemiska stridsmedel.

När denna del av utbildningen var klar återstod det att packa full stridsutrustning och trosspackning, för att sedan omgruppera till övningsfältet Önnarp. Där skulle man under tre dagar fullfölja sin AK4 utbildning,

Hemtransporten skedde under ordnade former och efter att ha ägnat den sista dagen åt vård av gemensam och personlig materiel så återlämnades denna (utan förluster). Kvällen avslutades på FMTS mäss med en god middag och trevligt sällskap. Kursen avslutades med betygsutdelning och det var 15 glada elever som kunde åka hem efter att genomfört utbildningen med gott resultat.

Kurschef, Lt Rickard Törnstråle.

Ansvar och uppgifter på kansliet i Stockholm

Efter sommaren har det skett en del personalförändringar på kansliet som i sin tur innebär att även ansvar och uppgifter förändrats. Fr. o. m den 1 september så gäller följande övergripande ansvars- och uppgiftsfördelning på vårt kansli;

Roland Sterner

Leder och samordnar kansliets verksamhet, ger ledningsstöd åt riksförbundsordföranden och riksförbundsstyrelsen, handlägger frågor avseende riktlinjer, uppdrag och rapporter, huvudmannaskap, övergripande ansvarar för medlemstidningen och landstormsfonden samt leder och samordnar ungdomsverksamhet.

Jan Otterström

Samordnar den totala planeringsprocessen, leder och samordnar planering av central och regional vuxenutbildning, utbildningsbestämmelser, uppdrag från HKV och MSB

Lars Pettersson

Handlägger ärenden avseende instruktörer, konferenser, Ag Instruktör, AG ADL, medlemstidningen, HvUnd, regionalt kansliarbete generellt.

Tord Wallin

Handlägger genomförandet av central vuxenutbildning inkluderande kursadministration, kursanmälan, rapportering. Handlägger ärenden avseende Högvakt.

Ulla Broberg

Ekonomiadministration

Jan Cedergren

Utveckling av ny hemsida och nytt medlemsregister

Årsstämma i Region Väst

Lördagen den 17 mars hölls regionens årliga stämma på F7 Såtenäs.

Dagen började med lunch i restaurang Matbiten. Efter maten gällde det att snabbt förflytta sig till Grip- en Centrum (GC) för att där hälsas välkomna till flottiljen av stabschef Håkan Johansson.

Efter stabschefens anförande fick vi en rejäl genomgång av Anders Sjögren om Ekeby 2.0 vilket betyder att vi fick lära oss hur våra datorer och mobiltelefoner fungerar. Många blev nog förvånade över hur mycket som går att avlyssna av vår korrespondens och telefoni. Några funderade allvarligt på att sluta att använda den moderna teknik som finns.

En liten bensträckare blev sedan tillåten.

FVRF:s förbundsordförande Peter Lagerblad lämnade sedan en information om vad som händer inom frivilligorganisationerna över lag i Sverige och FVRF i synnerhet. Det var ingen information som man hurrade över av glädje, men vi får bara hoppas att ledningen på HKV tar förnuftet till fånga och låter frivilliga få befattningar även i framtiden.

Nu har klockan blivit över 16.00, så det är hög tid att hålla regionens årsstämma. Vi var 40 medlemmar samlade och vår regionsordförande Peter Laag öppnade och ledde stämman.

En viktig punkt på dagordningen var en proposition om stadgeändring. Stämman godkände den nya stadgeordningen.

Det blev lite omändring i styrelsen som ser ut enligt följande:

Regionsordförande:	Peter Laag	Omval
Styrelseordförande:	Patrik Karlsson	Omval
Vice styrelseordf:	Ulf Leijon	Nyval
Sekreterare:	Joakim Widell	Omval
Kassör:	Linnea Lavén	Nyval
Ledamot:	Marcus Leijonborg	Nyval
Ledamot/ungdom:	Nathali Bollström	Nyval
Ledamöter som har ett år kvar är:	Rolf Hultqvist, Ulrika Leijon och Charlotte Andersson.	
Revisorer är ännu ett år:	Raymond Winje och Ulla Wennergrund.	
Valberedningen består av:	Greger Johansson, Thomas Larsson och Lars-Åke Fridén	

Efter stämman avnjöts en tre rätters supé i F7 vackra Parkmäss. Den flamberade kräftsoppan var fantastisk och uppskattades av oss alla.

I samband med maten överraskade Patrik Karlsson med att visa upp Region Väst:s nyframtagna medaljer. Den som blev mest unik i regionen och fick motta den första



Glada mottagare av Fvrf's förtjänsttecken, Utz Karlsson och Ingela Winje, med medaljutdelare Peter Lagerblad, Riksförbundsordförande



Six stycken stolta medaljörer, som mottagit Region Västs nyframtagna medalj.

bronsmedaljen någonsin var Robert Magnusson sedan fick även Linda Fagerjord bronsmedalj nummer två.

Därefter var det dags för medaljerna i silver till Lars-Åke Fridén och Jörgen Wike.

Patrik hade fler överraskningar på gång. Raymond Winje och Ulla Wennergrund fick varsina guldmedaljer.

Nu var det Peter Lagerblads tur att chocka Ingela Winje och Utz Karlsson

som fick FVRF:s förtjänsttecken, för sina obetalbara insatser för regionen.

Tyvär fick Kim Haglund avvika av personliga skäl. Kim skulle avtäckas för att han avgått ur styrelsen och börjat som vår FRIVOFF. Vi önskar Kim lycka till med nya tjänsten.

När kaffet var urdrucket vandrade alla ner till regionens "lilla Röda" dvs vår stuga som vi får disponera på F7, för att under trevliga former umgås.

Tack för alla goda skratt under kvällen.

Text: Ulla Wennergrund

Foto: Åke Johansson

Ungdomsrekrytering till FVR Ö

Ett direktutskick med inbjudan till 15-åringar, främst till ungdomar i så gott som alla Östergötlands tätorter, rönste stort intresse under augusti månad.

Nära 150 ungdomar och många föräldrar hade hört sig för om verksamheten, efter det att rekryteringsbrevet gått ut.

E-posttrafiken och telefonsamtalen ville liksom aldrig riktigt ta slut.

Tur att vi nu har kansliet bemannat med Torbjörn Karlbon.

Tur att vi har haft Johan Plane i FVR M som stöd, liksom vår egen Jesper Rasch.

Tur att den egna kraften räcker till för att hålla lågan brinnande och tur att Torbjörn orkade.

Intresset var stort. Drygt 100 ungdomar anlände förväntansfulla till

informationsträffen på Malmen och Helikopterflottiljen.

Förutom information om FVRF och flygvapnet i stort, bjöds ungdomarna på en "prova-på-verksamhet" över dagen.

Summeringen efter den hektiska rekryteringsdagen visade att träffen utfallit väl.

Nittiofyra, 94, ungdomar lämnade Helikopterflottiljen mätta, trötta och glada, efter att ha säkerställt att de fått en plats till den kommande uppstarten, veckoslutet 22 – 23/9.

Jobbet med registreringar, svar och utrustningskort pågick febrilt från fredagsmorgonen.

Lördagen började tidigt och slutade först en bit in på söndagsmor-

gonen. Efter några timmars vila fortsatte jobbet under söndagen med planering, beställningar och registreringsändringar.

Under måndagen fortsätter arbetet med mer information till de intresserade och arbetet med beställningarna för de kommande aktiviteterna med och för de nya FVRF-medlemmarna.

Som delaktig i arbetet med ungdomarna vill jag rikta ett stort tack till alla våra ungdomar i "äldre-kurserna" och inte minst till våra instruktörer, för deras stöd vid bl.a. det här rekryteringstillfället. Kurschefen, nyutnämnde, YO/Fk, Charlotte Boström, visade prov på en planering som heter "duga" och ett gott ledarskap.

Roy Jildenslåt

Instruktörskurs Grunder

I början av augusti var det dags för årets andra IK G. Kursen genomfördes med Flygvapenfrivilliga som huvudman för utbildningen, SLK var huvudman för utbildningsblocket Ledarskap.

Stödet kom från LSS Frivilligsektionen Halmstad och var som vanligt mycket bra, högsta betyg. Stort tack till skolchef Anders Troedson med sin skolledning, Ulf hammarlund, Lotta Sunde och Birgitta Sommelius.

Kursen inleddes med ett teoriblock, huvudsakligen inriktat på ledar- och lärarskap. Redan under tisdagen fick de 12 eleverna prova på att praktiskt leda en grupp ute i övningsterrängen.

Eleverna kom från fem olika frivilliga försvarsorganisationer, FVRF, SLK, SRK, FMCK och Försvarsutbildarna. Kursens åldersspridning från 19 år till 50 år berikade kursen liksom de

olika erfarenheter som eleverna hade med sig i sitt bagage.

Kurschef var kn Rolf Backlund, från LedR kom kn Sofia Hedberg som instruktör, vidare ingick fk Monica Wählin, lt Ola Malm och Lars Petter Eek. Kompetensen talar för sig själv då lärarlaget tillsammans har ca 120 års erfarenhet.

Kursen handlar mycket om ledar- och lärarskap och att få in ”tänket” som instruktör, detta även när eleverna inte direkt agerade i en ledande/utbildande situation.

Ledord som präglade kursen:

Tilltro - Förtänksamhet -

Resultat - Ansvar

Lärarlaget poängterade vikten av förövning och att använda en s.k. tidslinjal för att vid lösande av uppgifter alltid starta i rätt ände,

nämligen i slutet. Med detta tänkesätt slipper man att hamna i tidsnöd och har bäddat för en bra lektion/övning.

I början av kursen var dessa begrepp något som eleverna ”kunde” i lektionssalen men det var först efter deras första trupputbildningsuppgift som de verkligen förstod och kunde börja tillämpa.

Kursen som var relativt komprimerad hade ett uppskattat andningshål med den inplanerade frilördagen, en s.k. reflektionsdag. En dag då eleverna skulle rå om sig själva och reflektera över veckan som gått och veckan som skulle komma. Några av eleverna använde lördagen till en skön dag på Tylösand badstrand, klokt.

Några elevers reflektion om kursen:
”Kursen var bra organiserad och



IK G eleverna under teoriutbildning i Instruktörstjänst

konstruerad med teori som vi sedan ska sätta in i praktiska moment. Instruktörerna är mycket kompetenta och kursen håller hög kvalitet. Reflektionsdagen för mig innebar en automatisk återkoppling, reflektion över veckan som gått, vilket resulterade till många ”kodknäckningar”, d.v.s. jag utvecklade mitt tänk.

Malin Paulsen.

”Denna kurs har generellt varit mycket utvecklande för mig personligen och jag rekommenderar dig som funderar på att bli instruktör att söka denna kurs”.

Maggan Johansson

Elever fick ett antal möjligheter att genomföra och tillämpa sina ledarskapskunskaper i praktiken i form av trupputbildning och truppföring. Vidare gavs och övades ett antal exempel på hur feedback kan ges och tas emot.

Utbildningen startade varje morgon kl 0800 i lektionssalen men redan kl 0730 var det uppställning utanför förläggningen, som var dubbelrum. Där skedde visitation, BRAK och marsch till lektionssalen, i början lett av instruktörerna men senare helt en elevuppgift som var uppskattad.



Ledarskapsmoment i övningsterrängen under IK G

Kursen avslutades på ett trevligt sätt med en god måltid på Officersmässen.

Skolchefen Anders Troedson och biträdande skolchefen Ulf Hammarlund tackade lärare och elever för goda insatser och önskade eleverna lycka till och i framtiden välkomna in i instruktörsfacket.

IK G är det första utbildningssteget av två steg för att bli instruktör

inom FM och vid de frivilliga försvarsorganisationernas utbildningar.

Kursens andra steg är IK T, där T står för tillämpning och innebär utbildning mot instruktör på grupp nivå och övning med s.k. ”skarpa” elever. Vanligtvis genomförs IK T på någon av alla de GU-F som genomförs över året/landet.

Det är glädjande att ur IK G har minst 8 elever sökt den IK T som genomförs i november.

VÄLKOMNA IN I INSTRUKTÖRSFAMILJEN!

Thomas Nylin sa i våras efter årets första IK G att det var den bästa kurs han haft. Jag ber att få instämma i Thomas ord och avsluta med lt Ola Malms bevingade ord: ”det funkar”.

Ett stort tack till mina elever och instruktörer.

*Rolf Backlund
Kurschef IK G*



Ett eget litet bibliotek i Instruktörstjänst.

Det nya försvaret: Klyftan mellan

I en serie artiklar kommer Lottanytt att diskutera de frivilliga försvarsorganisationernas plats i det nya försvaret. I det första avsnittet har vi talat med försvarsforskaren Karl Ydén och Lars Ekeman, tidigare generalsekreterare i Folk och Försvar. De är båda kritiska till hur politikerna hanterar frivilligorganisationerna.

TEXT: ANNIKA ROSELL

När kalla kriget tog slut och Berlinmuren föll inleddes en genomgripande förändring av det svenska försvaret. Inte bara i Sverige, förresten, så gott som alla länder har stöpt om och reducerat sina försvar på ett sätt som liknar det som har skett i Sverige.

Från en värnpliktsarmé som kunde mobilisera cirka 450 000 soldater, består den stridande armén i dag av omkring 16 000 anställda yrkessoldater. Av vilka en del dessutom är upptagna av missioner utomlands.

– Frivilligorganisationerna är i grunden idéburna, men de bidrog också på sin tid i stor omfattning till invasionsförsvaret med resurser och utbildad personal. Mycket av den här kapaciteten anser sig försvaret inte längre ha behov av. Helt enkelt därför att det är så mycket mindre, säger Lars Ekeman, tidigare generalsekreterare i Folk och Försvar.

Tomrum

– Det har medfört att ett tomrum uppstått, där de frivilliga försvarsorganisationerna har hamnat, säger han.

Försvarsforskaren Karl Ydén är inne på samma linje.

– För varje generation som inte har gjort värnplikten eller på annat sätt kommit i kontakt med försvaret, tunnans här anknytningen ut, för att på sikt riskera att nästan helt försvinna, säger Karl Ydén, försvarsforskare vid Göteborgs universitets Centrum för Studier av Militär och Samhälle.

Resultatet kan bli en kulturklyfta

mellan samhället och militären, där man har liten kunskap om, och begränsad förståelse för, varandras verkligheter, menar han.

– Politikerna har valt bort värnplikten till förmån för en modell som automatiskt minskar kontakten mellan militär och samhälle, och då äventyras den demokratiska förankringen av försvaret, säger Karl Ydén.

Internationellt är detta dilemma sedan länge föremål för debatt, berättar han, och efterlyser en sådan även här i Sverige.

Begränsat stöd

Han tar som exempel det begränsade stödet för Sveriges militära engagemang i Afghanistan. Om ett uppdrag inte stöds av allmänheten kan det påverka hur soldater blir bemötta när de återvänder hem, kanske med både fysiska och psykiska skador.

– Om de återvändande möts av ointresse eller motvilja, kanske bristande förståelse inom sjukvård och psykiatri, kan följderna bli allvarliga både för individer och för samhället. Risken ökar dessutom för att subkulturer växer fram om soldater inte uppfattar att samhället tar hand om dem, säger Karl Ydén.

Ett modernt samhälle förlorar oftast på att grupper marginaliseras. De kriminella organisationerna Hells Angels och Bandidos lär ha sitt ursprung i ett utanförskap när krigsveteraner från andra världskriget respektive Vietnamkriget upplevde att samhället inte ville veta av vare sig dem eller deras erfarenheter.

“Man kan ju inte tvinga människor att tycka att försvaret är viktigt.”

Utan att dra för långtgående slutsatser utifrån detta, måste ett samhälle i alla fall vara medvetet om risker med att en klyfta växer mellan medborgarna och dem som ska försvara medborgarna – även om det sker i ett land långt borta.

– Man kan ju inte tvinga människor att tycka att försvaret är viktigt, eller att det är viktigt för Sveriges säkerhet att vi är med i Afghanistan, säger Karl Ydén.

För Lars Ekeman börjar folkförankring med att man omfattar tanken på att Sverige ska ha ett försvar och behöver ett försvar. Men för att kunna göra det så krävs någon sorts kunskap om försvars- och säkerhetspolitik. Där finns det brister som blir allt större, enligt Lars Ekeman.

Engagemang som politikerna missar

Han menar att frivilligorganisationerna genom sin blotta existens utgör en viktig del av folkförankringen. När man går med i en frivillig försvarsorganisation så visar man i handling att man omfattar tanken på ett försvar. Men detta engagemang går ofta politikerna förbi.

I dag är det många – både inom politiken och försvaret – som ser de frivilliga försvarsorganisationerna som organisationer varifrån man köper tjäns-

SLK – Svenska Lottakåren – har på ett förtjänstfullt sätt även de ett fokus på motsvarande fråga. De har i Lottanytt nr 2/2012 publicerat nedanstående artikel författad av Annika Rosell, som är journalist åt Lottanytt. Som framgår av artikeln kommer ytterligare en artikel kring samma fråga att publiceras i nästa Lottanytt.

medborgare och försvar



Foto: Andreas Karlsson

ter och personresurser. Precis som man gör upphandlingar av privata företag och från andra myndigheter så gör man upphandlingar hos frivilligorganisationerna.

Men då bortser man helt från det unika med frivilligrörelserna, menar Lars Ekeman. Nämligen att det handlar om idéburna organisationer, vars medlemmar aktivt har tagit ställning för ett svenskt försvar. Några är beredda att arbeta ideellt för detta medan andra nöjer sig med att vara just medlem och engagera sig i mindre omfattning.

– Det sista är just folkförankringen.

Det är något vi lätt glömmar. Om vi gör tankexperimentet att vi tog bort den frivilliga försvarsrörelsen – hur skulle vi då föra ut försvarstanken? Genom massiva reklamkampanjer? Det tror jag inte på, säger han.

Missar betydelsen

– Försvarsmakten och många av våra försvarspolitikerna ser eller förstår inte betydelsen av det idéburna elementet hos de frivilliga försvarsorganisationerna. Man tenderar att se dessa enbart som leverantörer av tjänster och perso-

nal, säger han. Man glömmar att organisationerna är medlemsstyrda och att basen för verksamheten är medlemmarna och det medlemmarna vill. Retoriskt säger man rätt saker men i handling gör man något annat. ●

I nästa nummer av Lottanytt ställer vi politikerna till svars. Vad vill de med det nya försvaret? Behövs frivilligorganisationerna? Vad lägger de i begreppet folkförankring och hur ska de förhindra att klyftan mellan medborgare och försvar växer?

Sommarskola på F 21

Det var många ungdomar som hade sökt till sommarskolan på F21, utav 99 anmälda var det ett trettiotal som hade intagits till kursen.

24 juni, söndag kväll, ryckte ungdomarna in, majoritetvis omedvetna om de utmaningar de skulle ställas inför. Det var främst ”grönisar” som hade blivit antagna, vi hade enbart två LK elever, en FK och två som hade varit med i Hv ungdom sedan tidigare.

Måndagen startade såklart med fysisk träning, därefter fick de sin utrustning, massvis med genomgångar och exercis. Mot kvällen delades ungdomarna upp i två täter, GK eleverna fick en kväll med fotvård och LK/FK-eleverna fick förgylla sin kväll med ett ordentligt teoripass i ledarskap – samt fotvård såklart (som föredömen ska de väl inte missa något så viktigt).

Måndagen mynnade ut, trötta elever somnade och ännu tröttare elever vaknade inför en händelserik

tisdag, som till en börjad bestod av stationsövningar i tält 20, sjukvård, jägarkök och skarp egg.

Därefter skickades ungdomarna ut i skogen med en kärv löjtnant från F21 i täten. Men bara en bit ifrån förläggingsplatsen stannade löjtnanten upp; samtliga skulle tvagas. Det regnade och det var fullt med myggor, ingen ungdom var speciellt taggad till detta. Oron om att tjejerna och killarna skulle tvagas tillsammans var hög, man såg det på deras miner. Till deras lättnad gav sergeant Johansson dem information att de skulle delas upp. Killarna på plats, tjejerna en bit bort. Även om kylan och myggen var en pina så vågade några erkänna efteråt att de fick energi av detta moment.

Med trötta nya ungdomar tog det längre tid på att få upp förläggningen än vad som var tänkt - men nu blev de den erfarenheten rikare och kan göra bättre ifrån sig nästa gång. Sent kröp ungdomarna och instruktörerna ner i sina sovsäckar för att vila ut sig för kommande dag.



Onsdagen blev provet på ungdomarnas kunskaper och lagarbete ute i fält, samtliga gjorde sitt bästa som resulterade i en god laganda.

Sista heldagen, torsdagen, fick eleverna gå på studiebesök innanför grindarna. Hundplutonen, Fu-komp, R3 och StriC fick ta emot de nyfikna ungdomarna, därefter avslutades sommarskolan med en god avslutningsmiddag. Och då var det bara fredagen kvar.

Utryckningsdagen fick de dela med sig av sina beprövade och nyfunna kunskaper genom att gruppvis framföra en sång om veckans prövning: ”Vänster höger, vänster höger, vänster höger, vänster höger, höger vänster OM!”

Hur ska man tolka detta? Tyckte de att vi hade för mycket exercis männe?

Helena Dahlén, FVR N



Grundkurs

Hemvärnsunderrättelsetjänst på P 7

Den 11 juni ryckte 11 förväntansfulla elever in på P7 för att genomföra Flygvapenfrivilligas grundutbildning mot Hemvärnets underrättelsekompani. Dessa elever skulle under två veckor få utbildning, gällande de grunder som spaningssoldater jobbar efter.

Kursen började med att personlig utrustning hämtades ut. Samtliga tilldelades logement och sängplats och inre tjänsten påbörjades.

I första veckan erhöll eleverna utbildning i HLR och sedan gick de på teoretisk O-platstjänst.

Denna teori ledde sedan vidare till praktik i bl. a maskering och vapenhantering. Kursen är fysiskt krävande och tyvärr måste tre elever avsluta för att ev. söka en ny kurs nästa år.

Efter att praktiskt fått bygga O-plats och utöva O-platstjänst, övergick kursen till att ägna kvällstjänster till radiokunskap. Främst gällande RA 180 men även byggande och upprättande av högantenn.

Eleverna hade vid denna kurs förmånen att ha blivit inbjudna för att medverka på Flygvapenfrivilligas



50 år jubileum, som genomfördes i Såtenäs. Detta innebar att det blev en tidig avresa från P7 på lördagen för att på F7 Såtenäs genomföra en föreläsning av maskering och sedan uppvisning av slutet del och O-plats. Föreläsningen var uppskattad och eleverna genomförde denna dag med stor bravur.

Under eftermiddagen fick kursen se uppvisningar med bland annat JAS 39 Gripen och Lanser. Efter en lång färd tillbaka till P7 gick eleverna direkt ut i fält och fick under 3 dygn

tillämpa det som de lärt sig under första vecka.

Efter tillämpningsövningen avslutades kursen med en middag på P7 mäss. Kursen avslutades och 8 mycket nöjda elever åkte tillbaka till den del av Sverige där de skall tjänstgöra i sina underrättelsekompanier.

Jag vill passa på att tacka eleverna för deras engagemang, och sänder även ett tack till tjänstgörande instruktörer.

Lt R. Törnstråle, Kurschef



Försvarsutbildarna 100 år

Med utgångspunkt från Landstormens kongress år 1912 och bildandet av Sveriges Landstormsföreningars Centralförbund firar Försvarsutbildarna i år 100 år. Firandet manifesterades genom en riksstämman den 9-10 juni med en stor jubileumsmiddag i Stockholm. Vid middagen tilldelades

Lars Pettersson

förbundets kungliga guldmedalj

Roland Sterner

Nya instruktörer efter genomförd IK T

Den andra av årets tre IK T kurser är avslutad. Det som börjat som en försöksverksamhet där instruktörsutbildningen på frivilligsidan ska följa den utbildning som specialistofficerarna går igenom får nu anses vara på god väg mot en mycket bra kurs

Ur kursledningsperspektiv har handledning av de blivande instruktörerna varit i fokus. Kursen har varit en nyttig kurs för både elever och instruktörer. Bäst av allt är att FM med detta tillförs ytterligare sex allmäninstruktörer redo för nya utmaningar!

Första dagen hade vi komplettering av materiel och efter presentationer kom vi på allvar igång med förutsättningar, värdegrund, arbetsmiljö/utbildnings-säkerhetsanalys mm. Eleverna har under handledning gått igenom sina uppgifter och förberedelserna före kommande lektionspass har startat.

Andra dagen startade med elevledd BRAK och backspegel. Därefter

lektion i stridspackning följt av transport till Önnarps övningsfält där praktiska skeden med GU-F tog vid. Efter lektion i stridsväst blev det samverkan med GU-F kursledning där uppgiften först verkade övermäktig, men då vi brutit ner den i dess beståndsdelar fann eleverna sig tillrätta och började med rekognosering och detaljplanering. Två av eleverna hade förberett lektioner i bivack, fälthygien och vapenvård som genomfördes under eftermiddag och kväll medan de övriga fyra eleverna omgrupperade till Halmstad för ytterligare förberedelser.

För de i Önnarp övernattande instruktörsleverna börjar tredje dagen redan klockan 0600. Uppgiften var av såväl utbildnings- som ledarskapskaraktär och innehöll bla, avveckling av förläggning, morgonbestyr, frukost följt av deras pass i vapenvård.

Övriga fyra elever börjar dagen med de sista förberedelserna inför

dagens lektioner och vi lämnar FMTS kl 0630 för färd mot Önnarp. Väl där börjar dukningen av de olika utbildningsstationerna och verksamheten startar kl 0930.

GU-F eleverna delas upp på tre tåter och de besöker under dagen fyra olika stationer innehållandes 7 S, krigets lagar och soldatreglerna, tillfällig bår samt åtgärder vid kort rast. Vid 16-tiden är allt klart och vi äter middag innan vi åker tillbaka till FMTS. Kvällen består av enskilda samtal med eleverna och förutsättningar inför GU-F kursens REMI nästa morgon.

Fjärde dagen börjar tidigt med backspegel, sedan åker fyra elever över till Lv 6-området för att starta materielvården med GU-F. Först vapnen, följt av gemensam materiel. Efter ett par timmar ansluter de två sista eleverna och tar över REMI med personlig materiel. Allt är klart strax efter lunch och vi åker tillbaka till flottiljsidan av garnisonen. Väl där ges nya uppgifter för fredagen och vi har en allmän diskussion om hur det är att jobba som instruktör, ersättningar, boende etc. Ingen kvällstjänst denna dag.

Femte dagen börjar som tidigare med tillägget att backspegeln följs av BRAK. Vård av kursens materiel samt inlämning av densamma. Innan lunch genomför eleverna var sitt exercispas som fortsätter efter lunch. Biträdande skolchefen håller i utvärderingen och efter avslutningsmiddagen på mässen är kursen slut.

*Ingvar Sennfors,
Kurschef IK T*



Ungdomsverksamheten på uppgång i Region Öst

Första helgen i september drog det nya läsårets ungdomsverksamhet igång i Region Öst. Omkring hundra unga anländer under lördagmorgonen för att under dagen få ett första intryck av vår verksamhet. Förutom den information som delgavs inomhus fick de sin första kontakt med exercis och tält.

På eftermiddagen när det var dags för de nya att åka hem hade de allra flesta anmält intresse för nästa övning. Det gör att vi detta läsår kommer ha två grundkurser, vilket bådar gott inför framtiden.

Fortsättningskursen fick under helgen en repetition på grunderna med bland annat exercis, tältuppsättning och eldning. En enkel kortlek av



Fortsättningskurs under utbildningsmoment "General och Menig"

pappersbitar gjorde att inläringen av gradbeteckningar blev roligare och förhoppningsvis sitter det lite bättre nästa gång.

Ledarskapskursen fick en blandning av praktiskt och teoretiskt ledarskap med bland annat feedback. Utöver det deltog de i flera av fortsättningskursens praktiska moment. För våran ledarskapskurs gäller verkligen orden "liten men naggande god" och jag hyser stort hopp till att i framtiden kunna skicka dem på instruktörskurs.



Fk Charlotte Boström

Regional utbildning

Höstprogram för FVR Syd 2012

Plats	Frivillighelg	Lägsta krav för antagn.	Kurschef/ansv samt ställföretr.
Ronneby 27-28 okt.	Vapentjänst  Pistol m/88B, AK-5C Fälttävlan  Gåsaskjutning	GU-F, TFU GU-F, TFU	Johan Legardt johan.legardt@gmail.com Stf: Kurt Maier
Halmstad 8-9 dec.	KU Vapen, prisskjutn.  AK 4, AK 5 Soldatprov  Veteranträff Studiebesök, försvarsupplysn. kamratträff	GU-F, TFU Medlem Medlem	Lars Pettersson lars.pettersson@fvrs.se Stf: Mikael Jönsson

Flygvapenregion Syd genomför ungdomsverksamhet vid ca sju tillfällen.

Tid, plats mm se vår hemsida www.fvrf.se

Välkommen till kurs, styrelsen FVR Syd

Grenadier 2012 – 10 år i de Österrikiska alperna!

10 år fyllde denna tävling i år och de tre senaste åren har vi från Flygvapenfrivilliga haft glädjen att få vara en del av detta mäktiga äventyr. I år utökade vi vårt deltagande från att ha deltagit med ett lag till att åka iväg med två lag. Vi åkte som Team Hugin och Team Munin (Odens korpar). Glädjande var också att två goda vänner från danska flyghjemmevaernets Odins Ravne, Flemming Omel Hansen och Allan Regstrup, deltog som funktionärer vid årets Grenadier.

Vi åkte, vår vana trogen, ner till Österrike redan på fredagseftermiddagen, för att vara på plats tidigt lördag eftermiddag. Vi ordnade då med traditionell midsommarmåltid med nubbe (som våra danska vänner medförde), sill och nypotatis samt diverse tillbehör, allt tillagat på sprit- och gasolkök. Chefen för Grenadier; Michael Glanzer, gjorde oss sällskap, förärades ett förkläde i m/90-tyg, och vi pratade minnen från tidigare år och lite om årets Grenadier. Känslan, den som att komma hem efter en tids bortavaro, infann sig lika påfallande och med samma trevnad som året innan.

Under söndagen flyttar två tyska team in i vår barack och vi blir 12 personer med packning på en, för ändamålet, mycket liten golvyta. Nytt för oss, men något som tydligen hade förekommit tidigare, var att man lottades med ett "buddy-team". För Hugin blev det ett amerikanskt lag och för Munin ett finskt lag. Det betyder att man i vissa av tävlingsmomenten och i olika stor utsträckning samarbetar med sitt buddy-team. Kul och trevligt upplägg!

Första tävlingsdagen är det väckning strax efter 06.00 och uppställning

08.00, efter frukost. Förmiddagen består av utbildning tillsammans sitt buddy-team som förberedelse inför veckans olika moment och eftermiddagen med tävlingsmomenten. Det blev snabbmarsch med spaningsuppgift, prickskytte och en hinderbana med bår, lastad med tunga säckar fyllda med makadam, och som, för att ytterligare sätta lite piff på det hela, är förlagd i kraftigt lutande terräng. Ett förhållandevis tidigt sänggående prioriterades eftersom tisdagen bland annat bestod av Edelweissmarschen med dryga 10 kilos packning samt vatten.

Reveljen påföljande dag skedde i gryningen 04.30 och vi tilldelades dagens frukost och lunch: en kvarts limpa, äpple, torkat fläsk, torkad korv, Snickers och ett stycke ost samt något till som jag förträngt... Vi transporteras med buss till foten av berget vi skall bestiga. Efter drygt fyra respektive knappt sju timmars klättring i stundtals mycket brant terräng på många obanade stigar nådde vi Obermillstätter Almkreutz på 2046 möh. Till kvällen upplevde vi den speciella Edelweissceremonin med tilldelning av varsin "Edelweiss".

Tredje och fjärde tävlingsdagarna innehöll flest moment. Skytte, som alltid är en självklar del av tävlingen, genomfördes med Pistol P80 (Glock 17), StG 77 (Sturmgewehr; Steyr AUG: Arme Universal-Gewehr), SSG 69 (Scharfschützengewehr; Steyr SSG) och MG 72 (Maschinengewehr). Vi hade, i vanlig ordning, också en "alpinstation" där vi i år tog oss från en hög höjd från en dalsida till en annan genom att glida och fira oss

över, ett fysiskt ansträngande men trevligt inslag. Vi genomförde taktiska stationer; CQB/CQC - rensning av byggnad, understöd till polisen vid CSI och sjukvårdsmoment, informationsinhämtning (interrogation) etc. Även teoretiska prov med igenkänning av symboler och materiel mm innebar en utmaning för insidan av huvudet. Tävlingen innehåller även olika orienteringsuppgifter i den ojämna österrikiska naturen, både enskilt och i grupp. Med några få undantag av kortvarigt, intensivt och rikligt regn så genomfördes tävlingsdagarna under strålende solsken med höga och stundtals mycket höga temperaturer.

Den tredje tävlingsdagen var det 4 juli och deltagande jänkare ordnade på kvällen ett rejält och uppskattat fjärdejulifirande.

I år var det ett ovanligt tufft motstånd där många lag kom till tävlingen samövade och vältränade i de moment som tävlingen innehöll. Av 41 startande lag så klarade 38 att fullfölja tävlingen. Team Hugin kom på en 35:e plats medan Team Munin placerade sig på 21:a plats och erövrade dessutom GLB-märke i brons (infanterimärke). Danskarna är alltid särskilt duktiga i denna tävling men i år utmärkte de sig särskilt väl. Yrkesofficerare från den danska



officersskolan (löjtnanter) tog samtliga placeringar från första till sjätte plats.

Det är sagt att det nästa år inte skall genomföras ett Grenadier. Även om tävlingen genomförs med deltagaravgifter på ca: 1500 kr så är den totala kostnaden för stor och man tittar därför på möjligheter att genomföra något liknande men med en betydligt

stramare budget. Det återstår att se om och i så fall vad det blir 2013.

Årets deltagare av Odens korpar bestod av Team Hugin: Capt Carsten Flensburgh, 1/Lt Ingvar Sennfors och 2/Lt Michael Fogelqvist samt Team Munin: 1/Sg Hampus Wetterlund, Sg Karl Lindgren och PFC Jannick Lampinen.

*Carsten Flensburgh
CO Odens korpar*



Ungdomsstämman 2012

Två år har nu gått sedan jag och Joel träffades på ungdomsstämman 2010. Vi var ett gäng ungdomar som satt på LSS för att diskutera ungdomsfrågor, byta erfarenheter och välja ut de som vi ansåg skulle sitta som ungdomsrepresentanter i riksförbundsstyrelsen.

I år var det 8 nya ungdomar som

talade om ungdomsverksamheten och ungdomsbestämmelserna. Som ett avbrott i diskussionerna gjordes det ett studiebesök på Stril som sedan efterföljdes av att ungdomarna fick träffa en del av nuvarande styrelse. Ola Gynäs höll i trådarna i 10 minuter och efter det skulle det förberedas inför det ”stora valet”.

Så, till det allra bästa; alla deltagande ungdomar ville sitta som ungdomsrepresentanter och ”slåss” om platserna! Så jag hoppas att regionerna tar vara på de engagerade ungdomarna som har deltagit under stämman och ber dem att lyfta fram deras tankar och åsikter, vad som har pekats ut som problem och möjligheter.

Men vilka valdes då? Jo, det ska jag säga er; om ingenting ändras, så kommer jag som tillhör norr att ersättas av Josefine från öst, och Joel från mitt kommer att ersättas av Otto från syd. Grattis, och lycka till i framtiden.

*Helena Dahlén
Avgående ungdomsrepresentant*



hade anmält sig till Ungdomsstämman 2012. 8 ungdomar, en kille och en tjej, från regionerna norr, mitt, öst och syd, skapade en trevlig och lärorik stämning på LSS fredagen 31 augusti och lördagen 1 september. Med pizza och gott sällskap satte ungdomarna igång kugghjulen under fredagskvällen med att byta erfarenheter för att finna skillnader och likheter i ungdomsutbildningen på de olika regionerna.

På lördagsmorgonen fick vi finbesök av Jan Otterström som



Parad upphör - bajonett av!

Under perioden 1:a till 11:e juli 2012 genomförde frivilliga soldater ur olika frivilliga försvarsorganisationer och Hemvärnet Högvakt vid Drottningholm slott. De frivilliga soldaterna rekryterades och utbildades genom Flygvapenfrivilligas försorg och förstärkte högvaktstyrka ur Blekinge flygflottilj, F 17.

Högvakten har funnits från och med 1523. Trots den allmänt spridda uppfattningen måste påpekas att Högvakt är inte endast en honnörsvakt och handlar inte enbart om ceremoni, utan är först och främst en insatsstyrka som löser skarpa bevakningsuppdrag. För att kvalitetssäkra

uppdraget genomfördes bland annat fysisk test i enlighet med FM FysS och kompletterande träning genomfördes. Utbildningen omfattade även följande moment - AK-5C, Skyddsvakt, Närkamp block D och Ceremoni. Samliga utbildningsmoment genomfördes vid och med stöd av LSS Uppsala under våren 2012.

Både under utbildningen och under skälva Högvakten presterade de frivilliga soldaterna till hundra procent och det var väldigt roligt att se hur en samling av enskilda individer förvandlades under den aktuella perioden till en effektiv grupp med stark sammanhållning och förmåga

att lösa sina uppgifter på ett flexibelt sätt. Under utbildningen på LSS var materielansvarig vid Frivilligsektionen, Jeddi Al Abdel Aziz, till stort hjälp och bidrog till att allt fungerade på smidigaste sätt. Till den höga moralen bidrog även den goda maten som köket bjöd på. Även kalfaktor Amanda från F 17 måste nämnas i detta sammanhang - hennes bakelser vilka hon bjöd på och hennes bra humör bidrog starkt till gruppens moral.

Den 11 juli avlöstes vår Högvaktstyrka av Livgardets Livkompani. Efter avgångsceremoni och avrustning, hade vi frivilliga soldater avslutningsmiddag efter vilken vi drog till våra hemorter.

Avslutningsvis måste sägas att erfarenheten av den genomförda Högvakten visar att FVRF har både förmåga och resurser för att lösa högvaktsuppgifter. Dessutom, anser jag att FVRF har förmåga att bemanna högvaktstyrka självständigt och genomföra högvakt under sin egen fana, vilket skulle vara av intresse.

*Vladimir Iserell
Högvaktssoldat*



Förlängning av Högvaktsuppdraget

Uppdraget 2012 åt Flygvapenfrivilliga att från samtliga frivilliga försvarsorganisationer och Hemvärnet rekrytera och utbilda soldater till Högvakten förlängs.

Innebörden är att den grupp som 2012 utbildade sig och sedan genomförde Högvakt vid Drottningholm ska vara grunden till en större kompetenspool

med högvaktssoldater. Tillkommande soldater ska rekryteras och utbildas med start under hösten 2012.

Övergripande inriktning är att ur kompetenspoolen ska sedan enskild soldat kunna stödja vilket förband som helst i deras högvaktstjänst och sedan att gruppen självt ska kunna bilda ett helt förband som ansvarar

för högvaktstjänst. Vilken period som blir aktuell för högvaktstjänst 2013 är ännu inte beslutat.

Fortsatt information kommer succesivt att läggas ut på hemsidor hos Försvaret och de frivilliga försvarsorganisationerna.

Jan Otterström

Flygvapenfrivilliga på tävling i Polen

Det polska försvarsdepartementets tävling för ungdomar är en årlig tävling som brukar hållas i staden Giżycko, ett par mil från den ryska gränsen. Sverige och FVRF har i tio år ställt upp med lag och så även i år.

Vårt äventyr började på måndagen med ankomst till F17. Vi fick träffa våra lagkamrater och lägga upp en planering kring förberedelserna. Vi bestämde oss för att lägga fokus på luftpistolsskytte, sjukvård och hinderbanan. Under tisdagen och onsdagen övade vi på dessa tre moment och blev hela tiden bättre, tex från att ha en spridd träffbild i sittande skytte lyckades alla få en mycket god träffbild ståendes.

På onsdagskvällen var det sedan dags för avfärd mot Polen. Efter ett kort stopp i Karlskrona för glass körde vi på färjan. Där väntade en mycket god buffé och en god nattsömn, många av oss behövde vila efter intensiva dagar av förberedelser och vi som tävlade vid HvSS helgen innan var lite extra slitna.

Torsdag och väl framme i Gdynia började bilfärden mot Giżycko, ett par timmar i den polska trafiken väntade... I Giżycko checkade vi in på hotellet och fick ett varmt välkomnande av tävlingsansvarige. Nu gällde det att förbereda sig inför morgondagens tävling, se till att äta och dricka, tejpa fötter och ställa in sig mentalt på löpningen.

Fredag, tävling! Tävlingen gick ut på att lag om fem skulle ta sig en sträcka på tre mil, var av 7 km var i fordon. Längs med sträckan var nio stationer med tävlingsmoment utplacerade och misslyckades man på dessa fick man tilläggstid på löptiden. Hela tävlingen skulle springas i M/90-uniform och i Marschkänga 90.

Efter tre kilometers löpning nådde vi det första momentet, luftpistol. Skyttet gick betydligt bättre för tjejerna än för oss killar som kunde gjort mycket bättre ifrån oss. Efter fortsatt löpning

var det dags för brandmomentet. Där skulle man montera en bensindriven brandsläckare, lägga den i vattnet och sedan välta ner tre koner med vattenstrålen. Denna gren gick bättre för killarna och vi var snabbt iväg.

Näst på tur var sjukvårdsmomentet, en bilkrock där en person flugit ut genom framrutan och var skadad. Den träning vi bedrivit på F17 gav resultat och både tjej- och killaget fick maxpoäng på momentet.

Efter ytterligare löpning var det dags för en timmes lunch. Här bjöds det på grillkorv och vatten. Just vattnet var det vi behövde mest, vi fick bara en halvliter per person under förmiddagen.

När vi ätit färdigt, sett över våra skavsår och bytt strumpor var det så dags att fortsätta. Löpning, löpning och ännu mer löpning, dra ammunitionslådor under taggtråd, dra sig hängandes under en lina över ett träsk och 900 m rodd i regn... Allt detta gjorde vi med så högt tempo som vi kunde och när vi passerade laget som startat en halvtimme före oss höjdes moralen rejält.

Nu väntade skytte med kaliber .22 och precisionskastning med blind handgranat. Dessa två moment gick utomordentligt bra och vi gav vårt absolut sista fram till mållinjen. Här kunde vi äntligen pusta ut och känna oss stolta över vår bedrift.

Morgonen efter tävlingen kunde vi se många intressanta gångstilar bland de andra lagen, de som inte tagit hand om sina fötter under tävlingen eller inte förberett sig med tejping. Avslutningen hölls nere vid hamnen och hedersgäst för dagen var en general från polska armén. Det svenska killaget slutade som tia bland nitton lag, en klar förbättring jämfört med resultat från tidigare år. Tjejlaget kom resultatmässigt trea av sju lag, en enastående bedrift och tjejerna kämpade stenhårt. Dock kunde inte en av tjejerna fullfölja löpningen på grund av en skada och laget blev diskvalificerat. Självklart var detta en stor besvikelse för tjejerna men snart insåg de att deras resultat var något som man skulle vara mycket nöjd med!

Vi reste hemåt natten till söndag och tog morgonfärjan mot Karlskrona; trötta, glada och stolta!

Vi tävlande vill passa på att tacka våra följebefäl i Polen, öv Roland Sterner och menig Joel Pettersson samt 1.serg Emil Ekblom som höll i förberedelserna. Ni alla gav oss fantastiskt stöd och vägledning före och under tävlingen.

Otto Bröms, FVR S



Övre raden från vänster: Larisa Dordevic (Syd), Yasmine Lundin (Nord), Anna Johansson (Syd), Lovisa Sandelin (Mitt), Josefine Granberg (Öst). Nedre raden från vänster: Otto Bröms (Syd), Simon Tobiason (Syd), Henrik Grune (Öst), A mir Hichri (Syd), Pistis Muya (Nord)

Ny på Flygvapenfrivilligas kansli



Mitt namn är Tord Wallin och jag är 41 år. Jag och min familj, fru och fyra barn bor i en egenhändigt byggd villa i Almunge utanför Uppsala. Jag har varit medlem i flygvapenfrivilliga sedan tonårsåldern så det har blivit några år.

Min militära bana inleddes med värnplikt på I19/P5 i Boden som gruppchef på Pv-robot grupp. Efter värnplikten sökte jag mig tillbaka till FVRF och flygvapnet. Ett antal

kurser och utbildningar resulterade i att jag blev instruktör och löjtnant. Jag har tjänstgjort som instruktör såväl regionalt som centralt och har utbildat både vuxna och ungdomar. Jag har även tjänstgjort och utbildat värnpliktiga på LSS i Uppsala i framförallt allmänmilitära ämnen samt vapentjänst. Detta rundades av med en tidsbegränsad heltidstjänst på Frivilligsektionen under åren 2010 till 2012.

Civilt driver jag sedan 10 år tillbaka en byggfirma. På fritiden, i den mån det blir någon, så brukar jag och familjen tillbringa en hel del tid i fjällen.

Jag tillträdde deltidstjänsten vid FVRF kansli i Stockholm i början av maj i år. Mina huvudsakliga arbetsuppgif-

ter är att på utbildningsavdelningen ansvara för kursadministration, planering av högvakt samt viss rapportering. Det känns väldigt roligt och stimulerande att kunna jobba med ett av mina största intressen, frivillig försvarsverksamhet.

Tord Wallin

Flygvapenfrivilligas centrala kurser hösten 2012

Under hösten har vi flera kurser som du kan söka, för ytterligare information, kursplan och ansökan se www.fvrf.se under utbildning/kurslista.

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Ronneby, 27 okt-9 nov

Instruktörskurs Tillämpning (IK T)

Ronneby, 4-9 nov

Kurschefskurs

Halmstad, 5-10 nov

Instruktörskurs Grunder (IK G)

Halmstad, 12-24 nov

Instruktörskurs repetition

Halmstad, 19-24 nov

KU Säkförband

Uppsala, 19-28 nov

Kurschefskurs repetition

Halmstad, 23-25 nov

Utbildningsavdelningen

FVRF



Box 5435, 114 84 Stockholm

Besöksadress:

Östhammarsgatan 70

Tel vx: 08-514 390 00

Fax: 08-514 392 89

Roland Sterner - Tel. 08-514 392 86

roland.sterner@fvrf.se

Ansvarig utgivare

Utbildningsfrågor:

Jan Otterström - Tel. 08-514 392 90

jan.otterstrom@fvrf.se

Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59

lars.pettersson@fvrf.se

Tord Wallin - tel. 08-514 392 96

tord.wallin@fvrf.se

Ekonomi:

Ulla Broberg - Tel. 08-514 392 85

ulla.broberg@fvrf.se

Redaktör/Grafisk formgivning:

Sven-Owe Andersson

svenowe.andersson@bredband.net

Foton, utan uppgift om fotograf, är tagna av FVRF.

Citera gärna tidningen men ange alltid källan

För insänt material ansvaras ej. Vi förbehåller oss rätten att redigera och förkorta artiklar för att passa format och spara plats

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan