

FLYGVAPEN FRIVILLIGA



FLYGVAPENFRIVILLIGAS
MEDLEMSTIDNING

1.20

VINTERKURSER

INSTRUKTÖRSKURSER

ÅRSMÖTEN

NY GENERALSEKRETERARE





Generalsekreteraren har ordet

Efter lite drygt en vecka med intensiv överlämning tillträdde jag den 12 februari som generalsekreterare för Flygvapenfrivilliga. Ett hedersamt uppdrag som jag ser mycket fram mot att axla. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till min företrädare Ossi Koukkula för att allt var så bra förberett för mig och givetvis också till riksförbundsstyrelsen som gett mig förtroendet och uppdraget.

Jag har redan delvis hunnit besöka er runt omkring i landet och deltagit i flera årsmöten. Tyvärr hann region Mitt och Väst samt Markförsvärsförbundet inte genomföra sina möten innan coronaviruset ställde till det för vårt samhälle. Att tidigt få träffa er och få en inblick i er verksamhet var mitt första mål. Så fort omständigheterna tillåter fortsätter jag att fullfölja det målet — att träffa styrelseledamöter, medlemmar, ungdomsansvariga och framför allt er ungdomar är viktigt för mig.

Vi har under fyra veckor genomfört vinterkurser i Östersund och Luleå. Jag hade hoppats hinna besöka någon av dessa. Det gick inte, jag ber om ursäkt för det. Jag har hört att ni visar ett fantastiskt engagemang och jag hade så gärna velat träffa er på plats.

I år startar vi på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett pilotprojekt för drönerverksamhet inom FVRF. Det är region Öst och Väst som fått uppdraget. Det handlar om att utveckla ett koncept som bidrar både till en lägesbild och till övervakning, som ger chefer i samhället ett stöd för att fatta bättre beslut i rätt tid. Jag hoppas att det ska bli ett efterfrågat koncept för framtiden.

2020 kommer att likna 2019 till stor del. Både avseende ekonomi, utbildningar och kurser. Vi har haft en relativt sen dialog med Högkvarteret om årets uppdrag och riktlinjerna från dem är att prolongera, det vill säga att förlänga förra årets förutsättningar till att gälla även i år. Trots det ökade fokuset på totalförsvaret under 2020 med exempelvis totalförsvärsövning 2020, finns det för stunden inte mer medel till frivilligorganisationerna. Men, som ni vet genomförde vi omfattande verksamhet förra året och det kommer vi förhoppningsvis göra även i år. Det råder just nu viss osäkerhet till följd av coronavirusets framfart.

Försvarmakten behöver växa för att kunna möta utvecklingen i närområdet och med det även frivilligverksamheten. Frivilligbefattningarna (X) i Flygvapnets krigsorganisation och införandet av dem kommer att vara en viktig del av tillväxten. Här skapas samtidigt en bra och meningsfull flygvapenverksamhet för vuxna medlemmar.

För att kunna möta ett ökat behov av frivilliga och att växa som organisation behöver vi rekrytera fler medlemmar. Som ni förstår måste vi alla göra vad vi kan för att sprida information om Flygvapenfrivilliga.

Vad vi gör, varför och vad man själv kan få ut av att engagera sig. Riksförbundsstyrelsen kommer inom kort att ge kansliet en inriktning på hur vi ska utarbeta en ny och ändamålsenlig strategi för rekrytering och kommunikation. För att sedan kunna starta arbetet och implementera nya strategier behöver kansliet också löpande kunna stödja regionerna i ert arbete och på så sätt skapa förutsättningar för en effektiv rekrytering. Just rekrytering kommer att vara ett fokusområde för Flygvapenfrivilliga under lång tid framöver.

Nu ser jag fram emot att få mer inblick i vår verksamhet, mot sommarkurserna, segelflygläger, allt internationellt utbyte och mot ungdomstävlingarna på Hemvärnets stridsskola, med mera. Min förhoppning är att verksamheten ska gå att genomföra, men i skrivande stund har vi på grund av coronaviruset valt att ställa in utbildningarna under mars och april.

Avslutningsvis vill jag rikta ännu ett tack till min företrädare Ossi Koukkula, som under sin tid som generalsekreterare tillsammans med er arbetat hängivet och utvecklat Flygvapenfrivilliga till vad organisationen är idag. Nämligen en av de största inom frivilligverksamheten i landet när det gäller kursverksamhet.

GENERALSEKRETERARE, JAKOB HAHR.

FAKTARUTA NY GENERALSEKRETERARE

Namn: Lars Anders Jakob Hahr.

Ålder: 57 år.

Familj: Gift med Sofia, en son, två döttrar och en hund (strävårig tax).

Bor: Lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.

Militär grad: Överste.

Militära befattningar (urval): Flygelev på F5 Ljungbyhed 1987, Helikopterpilot i Marinflyget med drygt 3 000 timmar i luften, divisionschef på förband, biträdande försvarsattaché i Paris, chef för planeringssektionen och för genomförandeavdelningen på Flygtaktiska staben i Högkvarteret. Avtalspension efter ganska exakt 35 år i Försvarmakten.

Civila jobb: Strategisk rådgivare i beredskapsfrågor på Försvarets materielverk fram till tillträdet som generalsekreterare för FVRF.

Erfarenhet av frivillig försvarsverksamhet: Fyra sommarkurser i Sjövärns kåren som aspirant och förman (instruktör) under åren 1977–1980.

Kör: Volvo i flera modeller och av olika årgångar.

Intressen: Jakt, resor, film och idrott.

Senast läst: Klubben av Matilda Gustavsson och Ålevangeliet av Patrik Svensson.



INNEHÅLL # 1.20

INSTRUKTÖRSKURS GRUNDER..... 4
Övningsområdet på LSS i Uppsala.

RONNEBYKURS..... 6
Kallt väder.

VINTERUTBILDNING ÖST 8
Kallt väder.

UNGDOMSHELG ÖST 8
Elever på praktik.

VINTERKURS 10
FVRF Nord på F21.

GENERALSEKRETERARE 14
Avtackning av Ossi Koukkula.

FIN DAG I HELIKOPTERNS TECKEN 16
Årsmöte Öst.

FVRF VINTERKURSER 2020 18
Vinterutbildning ungdomar v 7-10.

HALLÅ VINTERKURS..... 21
Intervju med elever.

FLYGVAPNETS HUVUDFLYGDAG..... 23
F 7 Sätenäs.

F 10 FLYGMUSEUM 24
Årsmöte Syd.

ANTITERRORFORSKNING..... 26
Sveriges förmåga att hindra terrorattentat.



Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Magnus Ladulåsgatan 18
S-118 66 STOCKHOLM

Besöksadress:
Magnus Ladulåsgatan 18
Tel vx: 08-514 390 00
E-post: info@fvrf.se

Leveransadress:
Magnus Ladulåsgatan 18
S-118 66 STOCKHOLM

Ansvarig utgivare:
Jakob Hahr
Tel. 08-514 392 86
jakob.hahr@fvrf.se

Utbildningsfrågor:
Steffen Hansen
Tel. 08-514 392 90
steffen.hansen@fvrf.se

Rickard Törnstråle
Tel. 0732-34 46 81
rickard.tornstrale@fvrf.se

Tord Wallin
Tel. 08-514 392 96
tord.wallin@fvrf.se

Ekonomi:
Linda Venström
Tel 08-514 392 85
linda.venstrom@fvrf.se

Grafisk formgivning:
Mumrik
mumrik.reklam@gmail.com

Medarbetare tidningen:
Lars Pettersson
Tel. 070-58 000 59
lars.pettersson@fvrf.se

Foton, utan uppgift om fotograf,
är tagna av FVRF. Citera gärna
tidningen men ange alltid källan.

För insänt material ansvaras ej.
Vi förbehåller oss rätten att redigera
och förkorta artiklar för att passa format
och spara plats.

Tryck:
Ljungbergs Tryckeri, Klippan.

ÅRETS FÖRSTA Instruktörskurs Grunder

Det blåser lite lätt och luftens känns råkall när jag kliver ur bilen vid övningsområdet på LSS i Uppsala. En bit in i skogsdungen pågår en instruktörskurs grunder i Flygvapenfrivilligas regi. Under ledning av den rutinerade kurschefen Mikael Hvinlund och hans gäng, drillas elever från olika håll i landet, för att så småningom verka som instruktörer på gruppns nivå.

”Som instruktör är man tjänare, inte härskare. Det blir extra tydligt när man kommer ut så här”, säger den leende kurschefen Hvinlund och blickar ut över förläggingsplatsen där eleverna är i full gång med att tända kaminen. Precis enligt utbildningsmetodiken visa, instruera, öva, öva, pröva.

Det är eleven Stefan Andersson från 162. Insatskompaniet ur Medelpadsbataljonen som just nu instruerar sina kamrater. Gruppen lyssnar uppmärksamt på den blivande AK-instruktören och stämningen är god. Att hugga stickved håller både värme och humör uppe, något som konstateras av en nöjd Andersson efter övningspasset: gruppen var fantastisk, genomförandet kändes faktiskt bättre än förväntat och jag uppnådde mina mål.



Magnus Strömberg
(till vänster) och
Niklas Andersson.



Målbilden bekräftas av kurschefen som poängterar fördelarna med nya insikter som ett utvecklande ledarskap bjuder på. Poängen är att lära sig av gruppen. Istället för att trycka in budskap bygger vi lag, där alla förstår uppgiften. Den ”vanliga” rivstarten med teori och trupputbildning på individnivå har fått stå tillbaka för tillämpningspass med gruppuppgifter, samtal och feedback. Kunskapstrappan är tydlig. I takt med att nivån stiger ökar pressen på eleverna. Mer materiel inkluderas i övningsmomenten, tiden blir mer knapphändig och samarbetsförmågan prövas i lärandet.

”Övningsplanen var lite svår i början, men när man förstått konceptet gick det bättre. Det är väldigt kul och spännande att vara här”, berättar 28-åriga Marije Gashi som till vardags är specialistundersköterska på en intensivvårdsavdelning i Stockholm.

Det är en varierad skara människor som står där inne bland granarna och bygger lag. De har olika arbetserfarenhet, ålder och bakgrund. Fast en sak har de gemensamt – de delar samma intresse för att utvecklas som individer och bli instruktörer i en frivillig försvarsorganisation. Än är de inte ”flygfärdiga” som instruktörer men snart nog.

TEXT OCH FOTO:
KATARINA ALTHIN / FVRF-S



Mikael Hvinlund,
nöjd kurschef.



En stunds reflektion
kring kaminen.



Marije Gashi övar
förläggningstjänst.

KALLT VÄDER PÅ Ronnebykurs

I avsaknaden av snö får man göra det man kan för att förbereda sig för vinterkurs. En hink med vatten och en kamrat kan vara nog så bra för att simulera det kalla klimatet. Under helgen vecka 5 genomfördes kallt väder-utbildning för samtliga ungdomar i FVRF-Syd Ronneby.

För boende i de södra delarna av landet så har snö uteblivit under årets vinter, detta är ingen ovanlighet för Blekingebor men det sätter större krav på kreativiteten när man ska bedriva vinterutbildning. Övningen började med att bekanta sig med ny utrustning, snöblus, handskar och vinterkängor som hämtades ut och för tillprovning. Därefter genomfördes ett teoripass med rubriken "Kallt väder".

Under eftermiddagen var kursen ute i fält för att praktisera sina kunskaper, en av dessa stationer var att värma nedkylda kroppsdelar. I detta fall simuleras en nedkyld fot med vatten, detta är tillräckligt för att skapa blandade reaktioner hos eleverna. På kvällen återvänder fortsättningskursen till kasern medan ledarskapskursen upprättar enmanstält för övernattnig.

Helgen avslutas med ett fyspass baserat på den egna förmågan, passet bygger på att eleverna ska kunna stegra den egna träningen och testa sig själva med sin egen utrustning, en varm avslutning på en kall helg.

TEXT: JESPER MOLDVIK
FOTO: ASTRID AMTÉN



En kram med mycket värme.



Bra att värma fötterna i armhålan.



Ytterligare ett sätt att "fys-träna".

FVRF-utbildning *som räddade liv*



Den 2 december var jag och min vän på väg från skolan till Umeås centrum. När vi går runt hörnet bakom Sagagallerian så ser vi ett par med barnvagn som går längre fram framför oss. Vi ser hur kvinnan faller ihop så vi skyndar oss dit för att hjälpa till. Mannen är rädd och får panik, han ber oss att hjälpa hans fru. Min vän ringer 112 och jag börjar omhänderta kvinnan som nu ligger på den kalla marken. Flera människor som var i närheten hade uppmärksammat vad jag och min vän höll på med och ville hjälp till.

De flesta ville hjälpa kvinnan men jag sa till dem att försöka lugna ner hennes man istället. Hon svarade inte på frågan om hon hörde mig, hon var frånvarande men inte medvetlös. En äldre man frågade mig om jag visste vad jag skulle göra, jag svarade ”ja” och la henne i stabilt sidoläge.

I början märkte jag knappt att hon andades men efter några sekunder hörde jag snabba andetag. När jag

fick jag kontakt med henne efter ett par minuter försökte hon säga något. Kvinnan kunde inte svenska men vi pratade på engelska istället. Jag kollade efter eventuella blödningar kring huvudet som hon kanske råkat slå i då hon föll. Sedan tog jag av mig min jacka och la den försiktigt under henne, för att isolera från markkylan. Jag frågade kvinnan om hon kunde säga sitt namn och hålla upp tre fingrar för mig, det kunde hon. Ambulansen kom och tog över, de försökte först att resa på kvinnan, men då föll hon ihop igen. Det var många som tackade oss och tyckte att vi hade gjort ett bra jobb. Makten med barnvagn var kvar utanför ambulansen, så jag och min kompis gav honom en kram och sa att allt kommer bli bra.

Jag såg förmodligen lugn ut och agerade på ett klokt sätt MEN innerst inne så drabbades jag nästan av panik. Det kändes som om jag inte visste vad jag skulle göra men efter all inläring, tack vare FVRF-utbildningarna, så utförde jag allt utan

att behöva tänka så mycket på vad jag gjorde. Allt kom så naturligt, vi har ju hållit på mycket med sjukvård på olika kurser. Detta är mitt andra år inom FVRF, så nu vet jag, tack vare repetitioner och övningar hur och vad jag ska göra vid en sådan händelse. Jag är väldigt tacksam över att man får lära sig en så nödvändig sak som sjukvård. Jag kommer tyvärr inte ihåg första hjälpen från idrotten i högstadiet, så i detta fall var kunskaper från FVRF som bidrog till detta lyckliga slut.

FVRF HAR UPPMÄRKSAMMAT ALVA FÖR RÅDIGT INGRIPANDE, MED VÅRT FÖRTJÄNSTECKEN!

ALVA BURMAN / FVRF-NORD

VALBEREDNINGEN PÅ RIKSFÖRBUNDSTYRELSENS MÖTE

Valberedningen har, inför Riksstämman den 17–18 oktober i Linköping, påbörjat sitt arbete. Arbetet påbörjades redan under våren 2019 med ett första möte för att under hösten samma år ta kontakt med FVRF regioner och förbund. Fram till i januari 2020 har valberedningen fått in förslag på lämpliga kandidater till ledamotplatserna i RFS.

Under helgen den 1–2 februari hade valberedningen möte samtidigt som RFS hade sitt ordinarie styrelsemöte, valberedningens ordförande Ola Gynäs fick då tillfälle att informera RFS om hur vårt arbete är upplagt. Senast sex veckor före Riksstämman kommer valberedningen lämna sitt förslag på RFS sammansättning för tiden 2021–2022.



RFS allvarsamt lyssnande på en föredragning.



Valberedningen fr vä, Jan Otterström, Ola Gynäs (ordf) och Lars Pettersson.

Vid vårt nästa möte den 16–17 maj påbörjar vi slutarbetet med förslaget på den nya Riksförbundstyrelsens sammansättning.

LARS PETERSSON / VALBEREDNINGEN

FÖRSVAR OCH KRISBEREDSKAP

4 december kl 13.30 var jag på besök i andra-kammarsalen riksdagen, där startade försvarsforum med inriktning försvar och krisberedskap. Ulf Kristersson, moderaternas partiledare, pratade om det säkerhetspolitiska läget i Sverige idag och vilken föränderlig värld vi lever i idag, vilket många tyckte var en givande inledning på en dag fylld med fakta och information.

Transatlantiska relationer – vad betyder de och vart är de på väg? Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) var nästa talare på försvarsforum, han pratade främst om transatlantiska relationer men också västs avskräckning och framskjutna närvaro.

Därefter pratade Kristina Sandklef, Kina rådgivare på Consilio international. Hon pratade om hur viktigt och också farligt Kina kan vara för det svenska samhället.

Efter Kristinas tal om Kina blev det en halvtimmens kaffepaus där man kunde diskutera med de andra om vad man tyckte om informationen som givits av de tre första talarna.

De två sista talarna var Generalmajor Stefan Kristiansson f.d. chef MUST och Patrik Asplund, huvudsekreterare för utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet.

Kristiansson delade med sig av sin syn på under rättelsehotet mot Sverige idag. Patrik Asplund diskuterade näringslivets roll i totalförsvaret.



Åhörarna lyssnar på "Försvar och krisberedskap"

Sammanfattningsvis kan man säga att detta var ett mycket givande forum där jag fått en helt ny bild av samhället och det globala samhället idag, men också att vi är mycket mer sårbara än vad vi tror.

ALEXANDER DANIELSSON / FVRS-SYD

REGION ÖST FÖRBEREDER VINTERUTBILDNING

Region Östs första övning på det nya året. Inriktningen för FK eleverna var Kallt väder paketet inför stundande vinterutbildning uppe i Norrland. En teoritug utbildning som måste genomföras innan vinterutbildningen. Väl genomförd är eleverna rustade för att bättre klara vintermiljön och dess oförlåtande natur.



God morgon, här sov jag skönt.

UNGDOMSHELG I FVRF-ÖST

Vår PK-elev fick under helgen praktik i instruktörslaget, innehållande både funktionärs- samt instruktörsuppgifter under handledning. Eleven fick ta del av både för- och efterarbete men fick framförallt en god inblick i instruktörsarbetet.

LK- samt FK-eleverna fick under fredagskvällen utbildning i avståndsbedömning av PK-eleven. Tidig lördagsmorgon började gruppfälttävlingen, där fick LK-eleverna träna som gruppchefer och leda sin grupp. Sträcka var på 15 km och fullproppad med tävlingsmoment i bla orientering, eldning, tält 20, gradbeteckningar, avståndsbedömning mm. Genom samarbete samlade grupperna poäng på varje station och ökade samtidigt sin fysiska förmåga.

LK/PK eleverna fick efter ankomst till övningsplats Kvarn instruktioner om att fylla termosen och packa trossen på minibussen. Därefter packning på och marsch till förläggingsplatsen. Övernattning i tält 20 redan första natten, med allt vad det innebär. Dock med en oväntad händelse, kaminen hade fått sig en smäll och passade inte längre i kaminröret. Konsekvens, natt utan värmekälla, vilket gick fint.

Morgonen ägnades åt skidutbildning med ”vita blixten”. Brist på snö gjorde det omöjligt med skidmarsch, vilket annars är brukligt vid denna övning. Tjära och inställning av bindingarna genomfördes som en orienterande utbildning. Därefter blev det fotmarsch till nästa förläggingsplats, LK i vindskydd och PK i enmansbivack. Här blev det glada miner då flertalet av eleverna uttryckligen önskat att övernatta på just dessa sätt. Större delen av dagen gick åt att

bygga på sina respektive förläggningar. LK hann med en kortare repetition i att göra upp eld med tändstål, samt förstå vikten av en värmande eld i en överlevnadssituation.

På kvällen genomfördes en genomgång av ledarskapsmodellen och att se olika stilar hos olika ledare, med dess för- och nackdelar. Under tiden grillades det bacon på pinne över öppen eld, vilket uppskattades av eleverna. Dagen efter packades utrustning och därefter gruppvis fotmarsch tillbaka till kasern. Marschen avbröts av att två fordon kolliderat, ett övningsmoment i sjukvård som genomfördes gruppvis. Därefter fick LK/PK instruktioner om att göra upp eld med eldstål. Helgen avslutades med vård och inlämning av utrustning.

SERG BERGENDAHL / KURSCEF



FK-elev leder marsch.



Värmande eld inför natten.

Kvällens sena middag bestod av julbord och en fortsatt trevlig kväll på mässen med julklappsutdelning och en mycket fin presentation av fyra elever om HvSS-tävlingen.

På söndagen fick LK-eleverna en lektion i flygigenkänning och FK-eleverna en fördjupad sjukvårdslektion med fokus på HLR, ”Barn och Spädbarn”. Ungdomshelgen avslutades med en gemensam orientering med krav enligt Ungdomsidrottsmärket.

MARIA MELIN / FVRF ÖST



Övning i Bår 2, under lätta snöförhållanden.

VINTERKURS FÖR FVRF Nord på F21



Det var kallt det var blött,
det var fruset och allt var eländigt,
men ändå var det väldigt kul.

Detta är den enda beskrivningen jag kan ge som är så nära sanningen som möjligt när det gäller årets vinterkurs. Under sportlovet begav sig 30 ungdomar på en sju dagar lång vinterkurs på F 21 i Luleå.



Dra pulka, jobbigt men viktigt att kunna.





Tolka efter bandvagn, spännande.



Så var det vaken,
skönt när det var gjort.



Valla av skidorna, värme behövs.

Kursen var ett test på viljestyrka och kämpaglöd för alla som deltog, samarbete och gott kamratskap var det som gjorde tillvaron bättre. Men trots eländet och kylan så har alla fått många roliga minnen från kursen och all plåga är endast ett minne blott. Under kursen så har alla knutits närmare varandra och vi har vuxit både som individ och som grupp.

Att tolka på skidor efter bandvagn var den stora favoriten av aktiviteter på kursen, tätt efter den följer isvaksbadet som orsakade mycket nerver innan, men var härligt när det var gjort, det fanns flera som sa att de gärna hade velat göra om det igen.

Kursen inleddes med diverse förberedelser, skidor skulle tillpassas och tjäras, utrustning och kunskaper skulle kompletteras och på söndag kväll introducerades FK eleverna till pulkan. Måndag kväll slog olyckan till och ungdomarna fick genomföra ett övningsmoment i sjukvård, i vintermiljö. När det var dags att gå ut i fält delades gruppen upp i olika avdelningar med deras olika förkunskaper som grund. Nu började allvaret på riktigt, 48 timmar ute i kylan. Nu var det viktigt att ta sig samman och jobba tillsammans som grupp.

FK-eleverna började fältdygnen med att tolka efter bandvagn och dra pulka. Under eftermiddagen var det förläggningstjänst, inte så lätt när



marken är frusen. Senare fick ungdomarna snygga till sig så gott de kunde med fälthygien i vintermiljö. Morgonen därpå var det dags för ett triathlon. Grenarna var: skidåkning, skjutning med 22 long och att dra pulka. Tävligen var mycket uppskattad och det var kul att se att alla gjorde sitt bästa. På kvällen genomfördes en mörkerövning, tyst och stilla. Fredag morgon var det dags att riva förläggningen och göra sig klar för återfärd.

LK- och PK-eleverna började sina fältdygn med att friska upp gamla kunskaper. Sedan fick de tolka efter bandvagn, med stridspackning på tagen. Efter ett tag fick de koppla loss och blev sedan lämnade i skogen. Nu fick ungdomarna ett nytt mål, överlev till fredag morgon. Under eftermiddagen byggde ungdomarna ett vindskydd som de sedan tillbringade natten i. Under samma kväll skottades det upp snöhögar, som dagen efter grävdes



Här byggs skärmskydd för natten.

ur till snögrottor som ungdomarna sedan sov i. Under torsdagen var ungdomarna ute på skidmarsch och övade spaning.

Efter frukost var det dags att lasta för återtransport till Luleå och F21. Härligt var det att få sitta i den uppvärmda bussen och många passade på att sova en stund. Under fredags-eftermiddagen skedde vård av både gemensam materiel, personlig materiel och personlig vård. Sedan var det dags för den sedvanliga mid-

dagen, där alla fick njuta av god mat och gott sällskap. Kursen avslutades med att kurschefen sa några ord om genomförd verksamhet och passade på att tacka både instruktörer och ungdomar. Sedan delades det ut kursintyg innan kurschefen slutligen ”blev less på ungdomarna” och ville lämna tillbaka dem till deras föräldrar igen.

Till alla som varit delaktiga i årets vinterkurs, en eloge till er. Väl

genomfört av instruktörer och ett gott deltagande från ungdomarna. Ett recept för framgång som inte ska läggas på is och glömmas bort. Hoppas på en fortsatt bra verksamhet och gott sällskap, vi ses!

TEXT: TRINE ASPNES / FVRV NORD



Mingel med god mat och dryck.



Region Syd överlämnar present.



Brigg Anders Persson med present.

Vår Generalsekreterare

Tisdagen den 11 februari var Ossi Koukkulas sista dag som Generalsekreterare för Flygvapenfrivilligas Riksförbundet. Ossi har varit vår GS i över sex år och lämnar oss med minnen av en bra chef, god kamrat och en uppskattad ledare.

Den sista arbetsdagen avslutades med en mottagning som Riksförbundet anordnat i Arbetsgivarverkets lokaler i Stockholm. Till mottagningen hade det samlats ca 50 personer från myndigheter, Frivilliga försvarsorganisationer samt arbetskamrater och vänner.

Förutom ett välfyllt presentbord fick Ossi, Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj i guld, Frivilliga Automo-

bilkubbens förtjänststecken i guld och Flygvapenfrivilligas Kungliga förtjänstmedalj i silver. Många såväl högtidliga som personliga tal hölls inför en rörd Ossi.

Kvällen bjöd också på festlig mingelmat med dryck samt ett tillfälle till samvaro mellan olika FFO och de militära myndigheternas representanter.

Vår nya Generalsekreterare, Jakob Hahr, kommer nu att ta över chefs- och ledarskapet för den dagliga verksamheten inom Flygvapenfrivilliga och vi alla önskar honom, Lycka till!

TEXT & FOTO:
LARS PETTERSSON FVRF-S



Rikskårchef Curt-Ove Jacobsson överlämnar FAK förtjänsttecken i guld.

Öv Roger Nilsson överlämnar Hv Kungliga förtjänstmedalj i guld.

avtackades



Ett välfyllt presentbord.



Ordf RF, Gunnar Holmgren överlämnar FVRF silvermedalj.



Fin dag i helikopterns tecken

Anette, en glad pilot.

Den 15 februari blev en bra och innehållsrik dag för de medlemmar och övriga som valt att delta i region Östs årsmöte som avhölls på Helikopterflottiljen i Linköping.

Årsmötet som leddes av regionsordförande, öv Mats Antonson, genomfördes utan några större sensationer. Noteras kan att årsmötet valde ny regionsordförande, öv Jonas Nellsjö, som är chef för Helikopterflottiljen. Tack, Mats och välkommen Jonas.

En bred och intressant försvarsupplysning från Helikopterflottiljen innehöll också ett besök på en av skvadronerna, som flyger helikopter 16, Black Hawk. Mycket spännande och bra genomgång och visning

genomfördes av en av skvadronens piloter – och som gav oss utrymme att komma själva helikoptern nära. Tack för det.

En klassisk årsmötesgenomgång från FVRF kansli gav nya generalsekreteraren Jakob Hahr dels möjlighet att förmedla innehållet – ”informera både högt som lågt” – och dels presentera sig själv och möta en av FVRF:s regioner. Välkommen och lycka till, Jakob.

En riktigt fin och rolig kuriosia fanns dagen till ära, gammal möter ung, en av deltagarna var Stig-Olov Carlsson som var med och startade FVRF 1962 och en annan deltagare var Leo Ohlsson som just engagerat sig i regionens ungdomsverksamhet, ett roligt generationsmöte.

JAN OTTERSTRÖM / FVRF ÖST



Stig-Olof och Leo.



Ellinor och Klara provsitter.

En medlems intryck

Det fanns mycket fint att ta med sig från region Nord's årsmöte, inte minst alla möten med människorna. I grunden bra ordning och reda ”i butiken” borgar för ett bra årsmöte och så blev det. Något som tillför årsmötet ”lite extra” är de korta och rappa redovisningar som ungdomar själva lämnar om sina olika upplevelser under året. Något för övriga regioner att fundera över och kanske ta efter.

Inte bara årsmöte på dagens program, utan också olika informationer:

- C F21 - öv Clas Izos - innehållsrika genomgång av Försvaret och F 21 situation idag och utmaning i att skapa ett växande Försvaret – en utmaning som även FVRF ska bidra till.
- Serg Andreas Sundqvist presentation av Stridsledningscentralen vid Kallax och dess verksamhet. Mycket intressant om vad som de facto händer omkring oss idag.
- Michel Johansson, filmare/historiker, berättade om historiska händelser och visade bilder från vår flyghistoria.



Alva tilldelas FVRF Förtjänststecken.

Vid ett årsmöte är det både tradition samt rätt och riktigt att genomlysas FVRF verksamhet ur ”alla dess vinklar”. Något som denna gång gjordes av Jakob Hahr, FVRF:s nya generalsekreterare. Extra fint denna gång var att se Alva Burman av generalsekreteraren få FVRF förtjänststecken för det rådiga ingripande hon gjorde vid en olyckshändelse i Umeå. **Bra jobbat, Alva!**

MEDLEMMEN JAN OTTERSTRÖM

FLYGVAPENFRIVILLIGAS vinterkurser 2020

Årets vinterutbildning för FVRF ungdomar genomfördes under veckorna 7 till 10 i Dagsådalen i Jämtland, på grund av snöbrist flyttades delar av utbildningen till Storbrännan norr Dagsådalen under delar av utbildningsveckorna. Under vecka 10 genomförde region Nord en egen vinterkurs i Luleå, se separat artikel i tidningen. Syftet med kursen är bl.a. att eleven ska få prova på olika utbildningsmoment ur Försvarens grundläggande utbildning i vintertjänst.

Krav för att kunna söka och bli antagen till vinterkursen är: medlemskap, att eleven genomfört sommar- eller grundkurs samt påbörjat sin fortsättningskurs. Vidare ska eleven vara klar med utbildning i "Kallt väder" och "Vass egg" innan vinterkursen startar.

Ca 130 ungdomar, fördelat på de fyra veckorna i Dagsådalen, samt ca 30 elever i Luleå, genomförde sin vinterutbildning med godkända vitsord och har blivit betydligt bättre på att klara sig i vintern miljö. Eleverna tog sig till kursplatsen i Dagsådalen med Flygvapnets transportflygplan Tp 84 Herkules. Varje utbildningsvecka började på lördagen med samling och uppstart och veckan avslutades på nästa lördag med vård och inlämning av övningsmateriel för att sedan påbörja hemresan efter lunch med Tp 84.

Utbildningsveckorna följde i stort sett samma "Stomprogram" med smärre

justeringar med tanke på väder, terräng och utbildningsståndpunkt.

Veckan började med att passa till och valla "Vita Blixten" samt träna skidteknik för att sedan pröva på att använda pulka under skidmarsch. Övriga spännande utbildningsmoment var att ta sig upp ur en isvak, kallt, lite oro samt stor lättnad och stolthet när det var klart och värmen återkom i kroppen. Eleverna fick också pröva på att övernatta ute i snön, antingen ligga i ett enmanstält som kallas "puppa" och/eller ligga gruppvis i ett 20-manstält. Ett spännande och mycket uppskattat moment var skidtolkning efter bandvagn. Efter sedvanlig vård och inlämning avslutades en spännande och givande vecka i "Kung Bores land". Flygvapenfrivilliga sänder ett stort TACK till elever och instruktörer för ett bra jobb!

TEXT: LARS PETERSSON / FVRF

Första tolklagen + tolkvarnare. Foto: Josefine Kindström.



Tältförläggning. Foto: Anders Stävåg.





Isvaksbad. Foto: Josefine Kindström.

Skidteknik. Foto: Anders Stävåg.





Foto: Anders Stävåg.

I lastning i TP84. Foto: Anders Stävåg.

Kort rast under tolkning, gruppfoto tas.
Foto: Josefine Kindström.



Hallå vinterkurs

TEXT & FOTO: KATARINA ALTHIN



Sara, 16 år från Halmstad. Det är första gången du är på vinterkurs. Hur känns det?

— Spännande! Jag har aldrig åkt skidor så jag kommer nog att ramla lite. Vallningen känns intressant, tycker att det tog sig lite nu på slutet.

Christian, 17 år från Norrköping. Du är här för första gången och nu sitter du i skogen och byter strumpor mitt vintern. Berätta vad håller du på med egentligen och hur känns det?

— Nu övar vi lång rast och då byter man strumpor, fixar mat och värmer upp sig. Det är kul och spännande att vara här!



Tone, 17 år från Finspång. Efter en fullmatad vinterkursvecka finns det något som sticker ut lite extra?

— Skidturen i solnedgången! Jag har åkt mycket när jag var yngre men den här turen var speciell.





Lucas, 17 år från Katrineholm. Det är andra gången som du är med oss. Nu ska vi åka skidor, tänker du satsa på något speciellt när det gäller tekniken?
— Nedförsbackarna är min utmaning för i år. Just skidor är det som jag tycker är roligast så jag är taggad!



Mira, 15 år från Lund. Som förstagångselev har du kommit en bit in på kursen. Nu är vi nyfikna på vad du tycker om maten på den här lunchrasten?
— Det passade bra med mat nu, vi var ganska hungriga efter skidturen. Couscous med chili och grönsaker var god men jag hade nog lite med vatten i påsen. Den frystorkade maten klumpade sig lite.



Leo, 15 år från Skåne. Den här veckan har du utmanat dig själv och badat i isvak för första gången. Berätta, hur kändes det?
— Det var verkligen psykiskt och nervöst före doppet. Jag har aldrig känt kallt vatten på det här sättet förut, det stack i kroppen av kylan. Det var en riktigt bra upplevelse att klara det.

Coronavirus, COVID 19 eller SARS-CoV-2

Har du hängtt med i all rapportering om coronaviruset? I början av nya året hörde vi om första fallet av ett nytt virus som kallas corona eller COVID 19. Spridningen började i staden Wuhan i Kina och spred sig snabbt vidare ut i världen.

På kansliet i Stockholm har vi följt utvecklingen noggrant. De första veckorna av vinterkurser påverkades inte överhuvudtaget, men läget var annorlunda när region Mitt och Norr avslutade sina kurser fyra veckor senare.

Precis som i övriga samhället är viruset kansliets största utmaning, och i mars var frågan om det var befogat att

begränsa fortsatt verksamhet inom Flygvapenfrivilliga. Samtidigt skärptes reglerna i samhället och på många företag uppmanade man anställda att arbeta hemifrån.

På kansliet i Stockholm hölls en telefonkonferens med samtliga medarbetare och rekommendationer för beslut av riksförbundsstyrelsen togs fram. Det är dessa som lades ut på vår hemsida. Beslutet innebär att FVRF ställer in all regional verksamhet fram till den 30 april och all central verksamhet (instruktörskurser, X-befattningar) skjuts till andra halvåret 2020.

Motiveringen till detta drastiska beslut är att vår verksamhet inte har omedelbara effekter eller påverkan för försvaret av Sverige, och vi vill inte riskera att medlemmar smittar varandra eller sina anhöriga genom att delta i vår verksamhet.

Nu planerar vi vidare för att kunna ta upp verksamheten från den 1 maj 2020, trots att vi när detta skrivs inte vet hur denna pandemi kommer att utveckla sig. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart är igång igen.

Jakob Hahr
Generalsekreterare

FLYGVAPNETS HUVUDFLYGDAG PÅ F 7 SÅTENÄS

Varje år anordnar Försvarsmakten en flygdag i Sverige. Eventet är gratis att besöka. Syftet med dagen är att visa upp flygvapnets verksamhet, dess operativa förmåga samt informera om de många karriärmöjligheter som finns i Försvarsmakten.

2020 är det Skaraborgs flygflottilj i Såtenäs som är värd för dagen. Utöver markutställningar kommer det även vara flyguppvisningar med flera olika helikoptrar och flygplan av både svenska och utländska modeller.



Program, tider och deltagande förband kommer att presenteras efterhand på F 7:s hemsida.

Välkomna att besöka oss den 29 augusti 2020.

Region Syd årsmöte på F 10 Flygmuseum

FVRF Syd genomförde sitt årsmöte under lördagen den 7 mars på f.d. F 10 i Ängelholm, till årsmötet kom 40 medlemmar. Årsmötet öppnades med att regionens nye ordförande, överste Tommy Petersson hälsade deltagarna välkomna, fattade klubban och genomförde förhandlingarna enligt fastställd föredragningslista. Inga motioner eller proposition hade inkommit. Den nya styrelsen präglades av omval, två nya ledamöter tillkom och hälsas välkomna i styrelsearbetet.

Under årsmötet fick deltagarna information i form av olika föredrag, vår nye Generalsekreterare i FVRF, Jakob Hahr, presenterade sig och sin militära bakgrund. RFS ordförande, Hans Hansson höll ett intressant föredrag om FVRF, dess verksamhet och inriktning. C F 17, överste Tommy Petersson, presenterade sig och sin militära bakgrund samt hade en genomgång om vad som är på gång på flottiljen, nu och framgent. Tommy framhöll tydligt att behovet av frivilligpersonal till F 17 förband var stort och att han såg FVRF Syd som en viktig samarbetspartner. Rolf Pålsson avslutade föredragen med ett intressant föredrag med bildvisning från region Syds resa till Normandie förra våren. Efter mötesförhandlingarna omgrupperade deltagarna till museet för att uppleva F 10:s historia med flygplan, flygvapenmateriel och personal.

Vid årsmötet utdelades medaljer till fyra personer för förtjänstfulla insatser inom såväl Region Syd som inom Flygvapenfrivilliga. Niklas Fridlund tilldelades FVRF

förtjänststecken. Sarah Andersson, Jesper Moldvik och Karl Werlefeldt (var inte med på årsmötet) tilldelades FVRF-Syd Förtjänstmedalj i silver. Vid årsmötet uppmärksammades också de som kommer att tilldelas utmärkelser vid FVRF:s Riksstämma i Linköping den 17–18 oktober 2020. Dessa är, Kurt Maier som får FVRF Kungl. Förtjänstmedalj i guld. Kenneth Lundqvist, Tiina Marberg, Linda Svan samt Pia Thörn kommer att tilldelas FVRF Förtjänststecken.

Sista punkt på programmet var en högtidlig middag på restaurang Valhall Park. Det blev en mycket uppskattad och trevlig sammankomst med middag, kaffe mtb och en ”minnenas kväll”. Här är det också på plats att framföra ett TACK till F 10 museums ansvariga för att ni tog väl hand om oss och öppnade upp och visade ert museum, vi kommer tillbaka till nästa år igen.

TEXT & FOTO: LARS PETTERSSON / FVRF- S.



Jakob Hahr, FVRF:s nye Generalsekreterare.



RFS ordförande Hans Hansson.



Medaljörer fr vä, Niklas Fridlund, Sarah Andersson, Jakob Hahr (utdelare), Jesper Moldvik.



Rolf Pålsson berättar om Normandie.



Mötesdeltagarna samlade till förhandlingar.



Region Syds nye ordf, öv Tommy Petersson.



Årsmötesmiddag på Valhall Park.



SVERIGES HEMLIGA ANTITERRORFORSKNING

Swedec utvecklar metoder som stärker Sveriges förmåga att hindra terrorattentat, bland annat genom att oskadliggöra bomber.

”TÄNT ÄR DET HÄR!” Den totala tystnaden som följer bryts bara några ögonblick senare av en dov explosion som får marken att vibrera. En större bilbomb har precis detonerat.

Vi befinner oss på Försvarsmaktens skjutfält i Älvdalen och har just bevittnat de avslutande testerna i ett projekt för utveckling av metoder mot terrorattentat. Salam Mohammed är

Försvarsmaktens samordnare i det tvååriga projektet, där även Polisen och FOI deltagit. Han är forskningsansvarig på Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, och projektets namn beskriver väl vad det går ut på: ”Förmågeutveckling och myndighets-samordning för att motverka storskalig terrorhändelse”. Det är finansierat inom ramen för MSB:s anslag för krisberedskap.

I dag har de prövat en metod för att omhänderta en större bilbomb på ett säkert sätt. Bombens konstruktion är baserad på erfarenheter av verkliga spränganordningar, främst i utlandet. Salam talar

något ovilligt om testet, då det är omgärdat av sekretess.

– Vi vill förstås inte dela med oss av detaljer kring hur vi jobbar. Men det inbegriper utrustning som används operativt i dag, så mycket kan jag säga.

KAN MÖTA HOT GEMENSAMT

HAN ÄR PÅTAGLIGT nöjd. Själva sprängningen hörde egentligen inte till testet, utan var nödvändig för att göra sig av med sprängladdningen efter att den omhändertagits från bilen.

– Skälet till att vi är här i Älvdalen är att sprängladdningen är så kraftig. Vi hade inte kunnat göra det på något av

JIMMY CROONA/STRIDSFOTOAVD.

Försvarsmaktens andra områden där sprängningar får ske, förklarar Salam.

Projektet berör flera delar av hotskalan, från fred till höjd beredskap. En av huvudpöngerna med att de fyra myndigheterna deltar i det tillsammans är att de får samma kunskaper och erfarenheter, och kan arbeta sida vid sida med valda antagonistiska hot. Det är en

fälttester här i Älvdalen.

– Dokumentationen från testerna har legat till grund för utvärdering och justering av tekniker och metoder, förklarar han.

FORSKNINGEN BLIR UTBILDNING

FLERA REPRESENTANTER FÖR de övriga myndigheterna i projektet finns också på plats under denna den avslutande

”Bombens konstruktion är baserad på erfarenheter av verkliga spränganordningar, främst från utlandet.”

påtaglig fördel att myndigheterna kan använda samma tekniker och metoder, utifrån sina respektive uppgifter och befogenheter beroende på var i konfliktskalan en situation befinner sig. Sammantaget ökar detta effektiviteten och stärker förmågan.

Salam förklarar att man både utvecklat metoder och övat samordning mellan myndigheter. Allt har vid upprepade tillfällen prövats, bland annat genom omfattande

fasen. De kommer att få del av resultat och erfarenheter som gjorts, i form av utbildningsmaterial, handböcker och instruktioner.

Salam har själv upplevt osäkerhet och krig på nära håll. Han flydde från hemlandet Irak i samband med Kuwait-kriget, och hade då redan varit med om Iran-Irak-kriget på 80-talet. Hans flykt tog honom till Sverige, där han studerade till civilingenjör och senare doktorerade inom tillämpad fysik.

Efter ett lyckat försök att omhänderta den kraftiga bilbomben detoneras den under kontrollerade former.



DANIEL WIBERG/FÖRSVARSMAKTEN

Som barn flydde Salam Mohammed Kuwait-kriget. Nu leder han forskning kring röjning av sprängladdningar.

I rollen som forskningsansvarig på Swedec leder Salam arbetet med analys och uppföljning av forskning och teknisk utveckling inom ammunitions- och minröjningsverksamhet. <

Text **Daniel Wiberg/Swedec** och **Henrik Lundqvist Rådmark/Leds Komm**

SWEDEC

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum

» Swedec (Swedish EOD and Demining Centre) är Sveriges kompetenscentrum inom ammunitions- och minröjning. Organisationen utbildar och stödjer militär, polis och civil personal.

» Utbildningsenheten utbildar ammunitionsröjningsledare inom Försvarsmakten och bombtekniker inom Polismyndigheten.

» Operativt stöd. Enheten arbetar med underrättelser, insatsstöd, ammunitionsteknik samt den årligen återkommande övningen – Swedish EOD Exercise – SEE.

» Funktionsutvecklingsenheten bedriver utvecklingsverksamhet inom ammunitions- och minröjningsverksamhet (EOC) med fokus på materiel, teknik, metod och säkerhet.

ROBIN KRÜGER/STRIDSFOTOAVD.



