

FLYGVAPEN FRIVILLIGA



FLYGVAPENFRIVILLIGAS
MEDLEMSTIDNING

2.23



STORT GRATTIS "SWEDEN 5"
VINNARE AV ÅRETS KUPERJANOVALASTE RADA!



FVRF BESÖKER RAF
MUSEUM



EN FLYGTUR MED
HERKULES TP84



SOMMARKURS | RONNEBY





MILITUM RESPONS

Som medlem i Flygvapenfrivilligas Riksförbund kan du kostadsfritt bli medlem i Militum Respons. Det beror på att FVRF är en frivillig försvarsorganisation.



Förmåner för **hjältar**

Förmåner och rabatter för Flygvapenfrivilliga och andra frivilliga försvarsorganisationer.

Aktivera ditt medlemskap kostnadsfritt på militum.se med koden: **FVRF5386MR**



INNEHÅLL # 2.23

LEDAREN.....	4
VILL DU BLI VAPENINSTRUKTÖR?	6
AGNETHA OLSSON	7
INFORMATION	10
RONNEBY IKG, DEL 1	11
INSTRUKTÖRSKURS, DEL 2	13
SAMVERKANSTRÄFF	15
INSTRUKTÖRSKURS.....	16
ÖVNING LOTUS.....	18
UNGDOMSLEDARMÖTE	20
VÄSTERÅS FLYGPLATS	21
MAJÖVNING.....	22
ÖVERLEVNADSKURS F 21	24
INSTRUKTÖRSUTBILDNING.....	27
MINNE FRÅN DÅ OCH NU	28
HvSS UNGDOMSTÄVLING	30
NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ F 21	31
ÅRSSTÄMMA REGION MITT	31
SOMMARKURS PÅ F 21	32
SOMMARKURS PÅ F 17	36
6:E JUNI	38
ARMÉN 500 ÅR.....	38
TRÄNINGSLÄGER	40
UNGDOMSUTBYTE	42



Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Magnus Ladulåsgatan 18
S-118 66 STOCKHOLM

Besöksadress:
Magnus Ladulåsgatan 18
E-post: info@fvrf.se

Leveransadress:
Magnus Ladulåsgatan 18
S-118 66 STOCKHOLM

Ansvarig utgivare:
Lennart Thomsen
Tel: 070-296 23 00
lennart.thomsen@fvrf.se

Utbildningsfrågor:
Rickard Törnstråle
Tel: 0732-34 46 81
rickard.tornstrale@fvrf.se

Tord Wallin
Tel: 076-135 76 31
tord.wallin@fvrf.se

Utvecklingschef:
Jan-Åke Johansson
Tel 070-886 98 38
jan-ake.johansson@fvrf.se

Ekonomi:
Linda Venström
Tel 073-432 43 48
linda.venstrom@fvrf.se

Anna Blomlöf
Tel 070-292 58 24
anna.blomlof@fvrf.se

Grafisk formgivning:
Mumrik
mumrik.reklam@gmail.com

Medarbetare tidningen:
Anna Blomlöf
Tel 070-292 58 24
anna.blomlof@fvrf.se

Foton, utan uppgift om fotograf,
är tagna av FVRF. Citera gärna
tidningen men ange alltid källan.

För insänt material ansvaras ej.
Vi förbehåller oss rätten att redigera
och förkorta artiklar för att passa format
och spara plats.

Tryck:
Ljungbergs Tryckeri, Klippan.



Generalsekreteraren har ordet

Som frivillig bidrar du till ett starkare och bättre samhälle

Strax före sommarledigheten inleddes var jag tillsammans med de övriga frivilligorganisationernas generalsekreterare inbjuden till ministern för civilt försvar, Carl Oscar Bohlin.

Syftet var att informera oss om ett antal aktuella frågor och vi fick tillfälle att som frivilligorganisationer avge vår syn på våra förutsättningar och utmaningar.

Carl Oscar hade vecken före varit på ett besök i Ukraina tillsammans med Försvarsministern.

Att besöket i Ukraina hade gjort ett stort intryck på de båda var ställt utom varje tvivel. Carl Oscar redogjorde bl a för ett möte med borgmästaren i Iprin, en förstad till Kiev. Borgmästaren var tillika befälhavare för de väpnade styrkorna i Iprin. Det var just i Iprin den ryska framryckningen hejdades. Detta gjordes samtidigt och parallellt med att 90% av

stadens befolkning utrymdes. En närmast ofattbar bedrift. En bedrift som är helt omöjlig om inte samhällets alla krafter och förmågor kan tas till vara. Ett stordåd som kräver att alla goda krafter bidrar.

Detta exempel, hämtat från krigets verklighet, sätter åter luppen på de frivilligas roll och betydelse i samhället.

I sinom tid kommer många studier att genomföras rörande de bakomliggande orsakerna till vad som gjort det möjligt för Ukraina att bjuda ett så hårt motstånd. De fruktansvärda krigsbrott som Ryssland gjort sig skyldiga till pågår redan i form av utredningar och dokumentation. Jag tänker här på de positiva erfarenheter som vunnits i form av betydelsen av engagemang och ledarskap, vad som bygger ett robust samhälle, vikten av folklig förankring och de frivilliga krafternas betydelse och styrka.

En sak vågar jag slå fast utan att invänta

utkomsten av dessa studier. Ett samhälle där befolkningen vet vad de slåss mot och vad de slåss för är och kommer alltid att vara starkare än om de drivkrafterna är lösa i konturena. Ett samhälle med en stark folklig förankring och ett brett engagemang kommer alltid att bli en svårslagen motståndare.

Ett samhälle som kan få tillgång till hela sin befolknings förmågor och kompetenser, långt utöver vad lagar ger utrymme för, kommer att vara ett mycket bättre och starkare samhälle.

”De obesjungna hjältarna”

Vid Folk och Försvars årliga rikskonferens i januari uttryckte Carl Oscar Bohlin: ”Det finns en länk mellan det civila försvar som avvecklades och det som nu skall återuppbyggas. De som aldrig slutade, de obesjungna hjältarna, de som inte tog timeout när politikerna och det offentliga Sverige gjorde det. Jag talar om de 350 000 svenskar som är engagerade i våra frivilliga försvarsorganisationer”.

Kräv din rätt men gör din plikt

I ett väl fungerande samhälle måste alla bidra. Som frivillig bidrar du till ett starkare samhälle. Du är organiserad, utbildad, och tränad. Du bidrar till att sprida kunskap om totalförsvaret och utgör en vital del av det. Du gör skillnad i vardagen bara genom att vara medlem och bidra till vår verksamhet. Du vet hur du skall ta vara på dig själv i svåra situationer, då klarar du dig själv utan att

belasta samhället om en sådan situation uppstår, ett nog så viktigt bidrag. Om du kan klara dig själv några dagar kan du också hjälpa andra att förbereda sig för det. Men framför allt du är alltid beredd att stödja totalförsvaret, förstärka dess förmåga och öka dess uthållighet. Kräv din rätt, men gör din plikt tycker jag är en uppmaning som skall adresseras till alla medborgare.

Tack för att du bidrar!

Att du som medlem hos oss dessutom får pröva och utveckla dina förmågor, har roligt och får vänner för livet är ju bara en bonus.

Vi ses i verksamheten!

LENNART THOMSEN

FVRF



**Stort grattis till lag "Sweden 5"
som vann guld i årets Kuperjanovalaste Rada.**

Årets utbyte i Estland kan ni läsa mer om i nästa nummer av FVRF tidning.



Vill du bli vapeninstruktör i ungdomsverksamheten?



Vapeninstruktörskursen IK-VAPEN 22 LONG ger färdigheterna och pedagogiken för dig som vill bli vapeninstruktör inom frivilligorganisationernas ungdomsverksamheter.

Instruktör Ekholm & sergeant Sheward berättar:

På kursen IK Vapen 22 Long går du igenom färdighetsutbildning på Gevär .22 och vapnets manualer. Du får också lära dig hur du som instruktör ska, på ett säkert och pedagogiskt sätt, planera och genomföra utbildningar på Gevär .22 för våra ungdomar.

Utbildningen utspelar sig under 5 dagar och lektionerna skiftar mellan skjutbanan och lektionssalen. Du kommer under handledning planera och hålla i lektioner på skjutbanan. Gå igenom reglementen, handböcker och manualer för att få den bästa möjliga förutsättningen när du själv står där och utbildar.

Vi som har gått den första officiella instruktörsutbildning i Gevär .22 vill berätta att vi fått en givande och föregångsmässig utbildning. Den skraddarsydd handledningen till individen har resulterat i att framtida vapeninstruktörens utvecklingsbana har skjutit i höjden tack vara den kompetens och kvalitet som kursledningen visat prov på.



Övning på skjutbanan.

Resultatet har blivit sex stycken glada och ny-examinerade vapeninstruktörskollegor som ser fram emot att få dela med sig av sina nya kunskaper och säkerhetstänk i ungdomsverksamheterna runt om i Sverige.

MIKAEL SJÖBERG, KURSCHEF / FVRF SYD
FOTO: DENISE ZAHN

En lång tid som frivillig i Försvarmakten

Nu är min tid som frivillig i Försvarmakten slut. Jag föll för åldersstrecket i augusti detta år. Jag har varit hemvärnssoldat den senaste tiden men har nu avslutat min tid som frivillig även där.

Jag började som unglotta i mitten på 1960 talet, då jag var 11–12 år. Vi sysslade mest med pyssel och ungdomsaktiviteter för tjejer. Vi åkte på unglottaläger där vi fick bo i tält och lära oss karta och kompass och lite annat. Det alla väntade på var att bli 16 år för då fick man utbilda sig till Lotta och sedan bli krigsplacerad. Jag utbildade mig i sjukvård inom Flygvapnet och blev placerad på en sjukvårdspluton på F 7.

Kontakt med FVRF

Ett år efter min grundutbildning gjorde jag min första KFÖ i min befattning. Det var mycket lärorikt och spännande och det fanns en hel del lokala utbildningar på F 7 som alltid var roliga att vara med på. Det var här jag kom i kontakt med FVRF. Vi hade gemensamma utbildningar och övningar vi frivilliga, som tillhörde F 7. Tidigt insåg jag att FVRF hade medel till en hel del utbildningar som också vi lotter kunde vara med på, om vi blev medlemmar.

Vidareutbildning i sjukvårdstjänst och arbete som instruktör

Jag vidareutbildade mig i min tjänstegren sjukvård på Bunge, Gotland, sedan flyttades de centrala sjukvårdskurserna till F 4 Frösön. Kursen sjukvårdsmannautbildning, där man utbildades till att ta hand om soldaten i strid, var en kurs där elever från flera frivilliga försvarsorganisationer utbildades tillsammans, där kom jag i kontakt med många fantastiska medlemmar i FVRF. Jag utbildade mig till instruktör och kurschef i sjukvårdstjänst och det blev början på ett mycket aktivt deltagande som instruktör och kurschef. Samtidigt blev jag engagerad i styrelsearbete för Västra Sveriges Flygvapenförbund, där jag var ordförande en tid.

Jag studerade på heltid på Handelshögskolan i Göteborg och då fanns det utrymme att tjänstgöra som instruktör och kurschef. Jag var förbandsinstruktör på en hel del KFÖ främst för F 7 räkning. På den tiden var det brist på anställda sjukvårdsinstruktörer inom Flygvapnet och därför fick jag många förfrågningar om deltagande som instruktör. Mitt förband F 7 behövde hjälp med soldatutbildningar, kombattantutbildningar, kadettutbildningar och frivilligutbildningar, jag lärde mig enormt mycket under den här tiden. Ibland var utbildningen även förlagd på andra flottiljer.





Styrelse vid Västra Sveriges Flygvapenförbund.



Sjukvårdsövning.

Utmaningar och spänning

Som instruktör på KFÖ fick man lära sig att hitta motivationsfaktorer för de man skulle utbilda. De här soldaterna var ju inte här frivilligt utan ansåg att de gjorde mer nytta hemma på sitt jobb, än att öva krig i skogen. Det var en bra skola att träna ledarskap och utbildningsmetodik. Under en period hade jag en krigsplacering som sjukvårdsväbel på en basbataljon och jag deltog på en KFÖ i den befattningen. Jag var den första kvinnliga frivilliga sjukvårdsväbeln. Det var en mycket rolig KFÖ och jag fick höra att jag klarat mig riktigt bra.

En annan gång hade jag en sjukvårdsmannautbildning för ett gäng kadetter. Jag var ensam då vi inte fick tag i någon mer instruktör. Det var nog det mest utmanande uppdraget jag tackat ja till. Plikttrogen som man är så genomförde jag även detta mitt i sommaren.

Då jag var med och utbildade brand/räddningssoldater på F 17 fick jag bevittna hur snabbt en skogsbrand börjar. Som tur var hade vi precis avslutat ett moment och tankat upp brandbilarna och kunde snabbt vara på plats. Tack vare det så blev inte branden så omfattande.

Skolchef och ungdomsverksamhet

Den frivilliga sjukvårdsskolan på F 4 Frösön behövde en biträdande skolchef och jag blev tillfrågad om jag

ville ta det uppdraget. Jag sa ja, som jag för det mesta gjorde när det rörde sig om frivilliguppdrag och det blev många år som biträdande skolchef på F 4.

Jag utökade till att även ha samma roll på vinterutbildningen på Grytans läger. Oj vad jag har lärt mig mycket av de som jag arbetade ihop med. Skolchefen Lars Larsson, "Lappa Lars", var en otrolig kunskapsbank att lära sig av. Han kunde det mesta som var värt att kunna om Flygvapnets basbataljoner. Vi hade också fantastiskt duktiga sjukvårdsinstruktörer och vårdlärare som alla bidrog till att vi som var frivilliga sjukvårdsinstruktörer fick mycket kunskap som vi sedan kunde lära ut. Det var inte bara jobb. Vi hade en mycket fin gemenskap och vi hade mycket kul. Personalen på F 4 var alltid så hjälpsamma och gjorde vad de kunde för att få en bra skola.

Under några år var jag även instruktör för ungdomsverksamheten. Då höll vi till på F 14 eller F 10. Ungdomarna var jättekul att utbilda, så mycket skritt och så många tankar och funderingar som ungdomar har är inspirerande. Vi hade där ett utbyte med de danska hemvärnsungdomarna och det var intressant att se hur de arbetade.

Ett annat minne

Jag deltog i övningen Nordic Peace 1998 där jag fick



Matpaus vid Storsjöns strand.

möjlighet att vara med på ett hörn även i planeringen av den delen som skulle öva medicinsk evakuering som flottillläkaren på F 7 som höll i. En reflektion som jag har, var att jag kände att vi Frivilliga var så nära vårt förband. Vi var en del av F 7 på något sätt. Vi hjälptes åt när det behövdes och lärde av varandra och hade samtidigt så roligt.

Jag var också med och genomförde utbildning i sjukvårdstjänst för de som skulle tjänstgöra utomlands, på Balkan och i Afghanistan. Utbildningen genomfördes på Swedint, som nu är nedlagt. Jag kunde delta tre gånger sedan satte mitt civila jobb stopp för så mycket tjänstledighet.

Riksförbundsstyrelsen i FVRF

Jag blev sedan invald i FVRF:s riksförbundsstyrelse som kassör för egna medel och fick där arbeta tillsammans med en mycket bra styrelse. Det var under en tid när X befattningarna försvann och Försvarmakten bantades ordentligt, värnplikten försvann och frivilligförsvaret bara minskade. Våra farhågor om vad som skulle hända med folkförankringen och rekryteringen av soldater framöver, var berättigade. Det blev tydligt efter ett antal år. Det är inte lika lätt att bygga upp som det är att riva ner. Det är mycket roligt att se att det har vänt och att allmänhetens intresse har ökat för frivilligförsvaret och för hemvärnet.

Personlig utveckling

När jag sitter och funderar på vad det har inneburit för mig att vara frivillig i försvaret så här länge, så sätter jag min personliga utveckling som nummer ett. Jag hade aldrig tagit de stegen i min civila karriär utan att ha fått de utmaningar och de förtroenden som jag fått i mina roller inom frivilligverksamheten. Jag lärde mig att jag kan mycket mer än jag trodde och att aldrig säga nej, utan att istället tänka, det fixar jag. Personer som jag arbetat ihop med på olika utbildningar och övningar har gett så mycket stöd och pushat mig att klara mer än vad jag trott om mig själv.

Kontakten med FVRF består och jag är sedan lång tid tillbaka revisor för egna medel i riksförbundsstyrelsen.

VID PENNAN,
AGNETHA OLSSON
REVISOR FVRF/RFS

INFORMATION FRÅN EKONOMERNA PÅ KANSLIET!

I aprilnumret informerade vi om digitala reseräkningar. Då vi efter sommaren har många nya medlemmar är denna information lika aktuell nu. Så här kommer en repris!

Hur går det till?

Ska du gå en utbildning hos oss så får du innan kursstart ett antagningsbesked till din mail som du ska kvittera. När du gjort det så finns din digitala reseräkning på www.fvrf.se under "Min sida". Där loggar du in med BankID alternativt användarnamn och lösenord. Klicka sedan på "Reseräkningar". Där hittar du alla reseräkningar för kurser du är antagen till och har kvitterat.

Ska du arbeta som tex kurschef eller instruktör på någon av våra utbildningar får du i god tid innan kursstart ett avtal till din mail. Först när du accepterat ditt avtal hittar du din digitala reseräkning på www.fvrf.se under "Min Sida".

Med den digitala reseräkningen kan du bifoga filer, så som SGI-beslut eller dina digitala kvitton. Har du mottagit ett vanligt "papperskvitto" för ett utlägg som du önskar ersättning för, **måste det skickas med vanliga posten till Kansliet - FVRF, Magnus Ladulåsgratan 18, 118 66 Stockholm.**

Behöver du hjälp med att fylla i din reseräkning?
På vår hemsida under rubriken "Dokument" hittar du lathundar.

Swedbanks kontoregister och Kivra

Lön utbetalas via Swedbanks lön och utbetalningssystem (SUS).
Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregistret www.swedbank.se
Lönespecifikationen erhålles via KIVRA, registrera dig på: www.kivra.com
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

*Vänliga hälsingar
Linda Venström och Anna Blomlöf*

ÄR DINA MEDLEMSUPPGIFTER AKTUELLA?



Annars finns det risk för att du missar medlemstidningen samt kallelser till kurser och övriga aktiviteter. Uppdatera dina personuppgifter via www.fvrf.se under "Min Sida"

Lön utbetalas via Swedbanks lön och utbetalningssystem (SUS)

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregistret www.swedbank.se
Lönespecifikationen erhålles via KIVRA, registrera dig på: www.kivra.com

Ronneby IKG del 1

En solig eftermiddag i maj, närmare bestämt lördag den 20:e anlände tjugotvå förväntansfulla elever till F 17 för att börja sin bana till att bli färdiga instruktörer. Förutom att berikas med kunskaper, prova sina vingar, reflektera över egna genomföranden fick vi möjligheter att deltaga i aktiviteterna som flottiljen bjöd på. Aktiviteter som familjedag för de värnpliktiga, filmvisning i museet samt studiebesök hos det amerikanska helikopterförbandet som var kvar efter FMÖ. Dessa aktiviteter uppskattades av oss alla. Så sammanfattningen av tiden på F 17 var att den var lärorik, intressant, solig och trevlig på många olika sätt.

Inledningstext av: Tiina Marberg, Kurschef IK G del 1, Ronneby

Instruktör frivillig försvarsorganisation

Såväl de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO), Försvarsmakten (FM) och totalförsvaret är i stort behov av duktiga och aktiva instruktörer.

Det behövs instruktörer inom alla FFO och deras specialområden, t.ex. motortjänst, förplägnadstjänst, vapentjänst, sjukvårdstjänst, krishantering osv., utöver dessa behövs instruktörer som utbildar och handleder nya instruktörer.

Som instruktör fortsätter man att utbilda sig och håller sig uppdaterad både när det gäller pedagogik och ämneskunskap.

När du är klar med din grundutbildning som instruktör och ev. vidareutbildning inom respektive specialområde kan du påbörja din tjänstgöring vid någon av alla kurser och utbildningar som genomförs vid försvarsmaktens förband, samt vid FFO. Även inom andra utbildningar som Försvarsmakten/totalförsvaret genomför kan du få tjänstgöra som instruktör.

Vad gör jag på instruktörskurserna?

Instruktörskurs Grunder del 1 (IK G del 1) är den första kursen du går. Här får du grunderna för din roll som instruktör. Kursen ger kunskap om och förståelse för hur du planerar och genomför utbildning med en grupp om 8–12 personer. På Instruktörskurs Grunder del 2 (IK G del 2) utökas din kunskap gällande utbildningsmetodik och kursernas praktiska delar genomförs som utbildningspass med elever ur den egna kursen. (Artikel från IKG del 2 hittar du på nästa uppslag).



Övning i personlig maskering.



Elevövning.

Inom all instruktörsutbildning finns fem teman som ständigt återkommer. Det är Försvarmaktens grunder och synsätt gällande: Värdegrund, Pedagogik, Ledarskap, Verksamhetssäkerhet, Fysiskt stridsvärde.

Mer information om våra kurser hittar du på vår hemsida www.flygvapenfrivilliga.se

TEXT: FRÅN HEMSIDA FVRF
FOTO: ARKIVBILDER



Elevövning BRAK.



Kurschefen Tiina M har genomgång.

Instruktörskurs Grunder Del 2, Såtenäs

Hettan dallrar över asfalten på sista raksträckan in mot F 7 Såtenäs en eftermiddag i början av juni. En motorcykel blåser förbi. Vi parkerar utanför vakten och tar en fika i skuggan av ett par pensionerade flygplan i väntan på att bli eskorterade in på flottiljen. I takt med att fler ansluter börjar gruppen svetsas ihop. Sammanhållningen blir det som många kommer att ta med sig som sitt starkaste minne från IK G del 2.

Vi är flera på den här kursen som har gått IK G del 1 tillsammans, eller som kommer från samma bataljon. De som inte känner någon sedan tidigare släpps snabbt in i gemenskapen och samarbetet rullar på från start. Vår vilja att utveckla oss själva och varandra förenar oss, men vi är en ganska heterogen grupp både civilt och militärt. Studenter, chefer, tatueringare och lastbilschaufförer i åldrar som spänner över ett antal decennier. Några har bakgrund i ungdomsverksamheten, andra är specialister i Hemvärnet, vissa är redan erfarna instruktörer. Målet är att alla ska kunna jobba som allmäninstruktörer när denna kurs är slut.

Förväntningarna infrias. Till andra trupputbildningspasset stegras svårighetsgraden avsevärt. Vi behöver använda allt vi lärt oss om övningsplanering på IK G del 1 och lägga på lite till. Visserligen har vi möjlighet att påverka ämnet, vi har en lista att fördela mellan oss, men till detta pass behöver vi beställa materiel och samverka avseende övningsterräng och överlämning av trupp. Dessutom ska vi vara varandras biträden. Lektionssalen kokar när alla parametrar för att få ihop övnings-schemat ska fås att stämma, samtidigt som deadline för materielbeställningar närmar sig och några ska på handledning.

Första dagarna repeterar vi ledarskap, värdegrund och pedagogik och genomför ett första lite enklare trupputbildningspass. Teoripassen handlar bland annat om att skapa bra lärmiljöer och under hela kursen arbetar vi med konstruktiv återkoppling – feed forward. Vi använder vår fritid väl. Vänerna bjuder på svalkande dopp, löpslingorna bjuder på generösa mängder mygg och restaurangen i Grästorps bjuder efter lite övertalning på hawaii-sallad. Alla vet att detta är lugnet före stormen, ingen förväntar sig något annat än en rejäl tempoväxling i närtid.



För vissa var det nytt, för andra en del av tjänsten sedan länge. Furir Jens Norell undervisar i posttjänst.



IK G del 2, redo att ge sig ut och göra nytta.

Efter ett par timmar sänker sig lugnet och vi kan börja fokusera på den egna övningsplaneringen. Nu måste vi hjälpa varandra. Vissa har fått ämnen som de har begränsad erfarenhet av, somliga har valt något svårt för att utmana sig själva och några saknar handböcker. Och så behöver vi bolla våra upplägg och föröva – håller konceptet? Klarar vi tiden? Allas bidrag är viktiga. De som har ämneskunskapen delar med sig, de som är obekanta med ämnet bidrar i sin tur med nybörjarperspektivet. Det blir bra genomföranden.

Tredje trupputbildningspasset är det dags att börja flyga, men inte i Gripen (som vi passat på att provsitta) utan på egna vingar. Denna gång har vi tilldelade ämnen och det märks att våra handledare börjar känna oss för nu får vi både utmaningar och möjligheter – det är dags att ta ett kliv utanför komfortzonen. Planeringstempot är lugnare, kreativiteten flödar. Det är intressant att ta del av varandras upplägg, särskilt när instruktörsglädjen slår till.

Sista dagen. Försommargrönskan har slagit över i gult av torkan. Två Gripen flyger lågt över oss precis efter diplomutdelningen. Blandade känslor, alla nådde inte ända fram denna gång. Men alla har utvecklats och bidragit till att utveckla varandra tillsammans



Den övade truppens respons är viktig i instruktörsutbildningen. Göran Rydhult och Håkan Rosenhorn fokuserar på uppgiften.

med handledarteamet. Och med i bagaget hem, som en jästkultur som bara väntar på att aktiveras, har vi förmågan att arbeta i grupp och skapa bra lärmiljöer i såväl militära som civila sammanhang.

TEXT: ANNA BACKMAN
FOTO: BIRGER ARVIDSSON

Landshövdingen i Hallands län bjuder in FFO

Söndagen den 11 juni samlades 24 representanter från olika frivilliga försvarsorganisationer (FFO) inom Hallands län. Platsen var Halmstad slott och rubriken för inbjudan var "Samverkansträff".

Syftet var att ge oss en kort information om pågående arbete samt att få möjlighet att träffa länets olika FFO. Länsstyrelsen i Hallands län är i full gång med arbetet avseende civil beredskapsplanering och utveckling av civilt försvar. I detta arbete är det viktigt att se över vilket stöd som civila aktörer kan ge vid kris och höjd beredskap.

Uppstart i slottsträdgården med kaffe, räksmörgås, kaka och strålande sommarväder bådade väl för en givande dag. Efter landshövding, Brittis Benzlers, välkomsttal och information om slottets historia och det dagliga arbetet på Länsstyrelsen samlades vi i slottet för genomgång.

Tillförordnad beredskapsdirektör Stefan Bergman och beredskapssamordnare Olivia Johnson stod för informationen om Länsstyrelsens arbete. I den drygt en timme långa informationen framgick det tydligt att vi från de olika FFO var en viktig och efterfrågad resurs. Ämnen och verksamhetsområden som redovisades och diskuterades var bla "Hot mot Sverige, Sveriges säkerhet, Riskbild för Halland, Samverkan i Halland, Civilområden och beredskapssektorer".

FVRF Syd representerades av mig, Lars Pettersson samt Oskar Nilsson och vår uppfattning var att det var ett viktigt möte att delta i och att kontakter för framtida samverkan knöts.



Landshövdingen hälsar deltagarna välkomna.



FFO representanter från Halland.



Information om Länsstyrelsens arbete.

Ett tack till deltagande personal från länsstyrelsen för ett fint välkommande, god mat och en proffsig genomgång, vi återkommer gärna nästa år.

LARS PETTERSSON / FVRF SYD

Instruktörskurs Ungdomspedagogik (IK UP) vid Blekinge flygflottilj



Kvällen den 23 mars börjar kursdeltagare från flera delar av landet och från olika frivilliga försvarsorganisationer komma till Ronneby för att gå Instruktörskurs Ungdomspedagogik (IK UP). Deltagarna passerar smidigt genom vakten, får lite kvällskaffning av kursledningen som anvisar dem inkvartering på FM logi "Skogsvägen". Kursen har redan smygstartat på distans genom de uppgifter som har mailats ut i förväg och som kommer att behandlas senare under kursen.

KURSENS SYFTE:

Ge instruktörer inom ungdomsverksamheten de särskilda kunskaper som krävs vid ungdomsverksamhet.

KURSENS MÅL:

Eleven ska efter kursen fått de kunskaper och den förståelse som krävs för att kunna verka som instruktör inom Försvarsmakten och/eller frivillig försvarsorganisation med inriktning mot ungdomsverksamhet.

Fredagen den 24 mars startar kursen upp med kommandantur och självpresentationer. Sedan inventeras vilka lärbegrepp som finns, matchat mot de särskilda kunskaper som krävs vid ungdomsverksamhet. Samtliga kursdeltagare var godkända instruktörer sedan tidigare och flera av dem hade också tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar.

Ur kursplanen

Under kursen tar merparten av utbildningen utgångspunkt ur de fem utbildningsblocken, FM synsätt gällande: värdegrund, pedagogisk grundsyn, ledarskap, verksamhetssäkerhet och fysiskt stridsvärde, och då relativt målgruppen ungdomar. Handledaren Johan Strid har ett gediget pass med FM värdegrund eller som vi säger på kursen "grundläggande värderingar".

Handledarna utmanar deltagarna genom att påstå att ungdomsverksamheten kräver mer av



Gruppen lyssnar uppmärksamt.



Handledning av elev.

dig som instruktör än annan verksamhet och din pedagogiska skicklighet kommer att bli avgörande för hur du lyckas både skapa intresse och samtidigt kommunicera tydliga mål. Kursen är målstyrd och innehåller teoretisk kunskapsinhämtning varvat med praktiska moment och omfattar gruppdiskussioner med reflektioner om ungdomars lärande och utveckling.

Vi arbetar med öppna frågeställningar och ”case” gällande: föregångarskap och inläring genom imitation; metodiken visa, instruera, öva, öva, öva och pröva; omtänksamhet samt att vi är varandras arbetsmiljö. Metaforen ”tänk kallt väder” mitt i sommaren. Ungdomars olika mognad såväl mental som fysisk och betydelsen av att hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. Riskinsikt, regler och bestämmelser i relation till verksamhetssäkerhet.

Hur vi kommunicerar och arbetar med grundläggande värderingar och beteende.

I slutet av kursen skapar deltagarna egna övningsplaner för en tänkt grundläggande kurs för ungdomar. När planerna redovisas knyts alla erfarenheter samman med konkreta råd och tips. Kursdeltagarna får med sig kursplanerna, bestämmelser och aktuell kurslitteratur för framtida ungdomsverksamhet.

Blev du intresserad?

Ja då är du välkommen att söka nästa kurs (vanligtvis en på våren och en på hösten), läs mer på www.flygvapenfrivilliga.se

TEXT OCH FOTO:
MIKAEL SJÖBERG, KURSCHEF



Omhändertagande vid skada.

Övning Lotus

Övning Lotus är en årligen återkommande utbildningskontroll som prövar elevernas kunskaper. Dessutom prövas deras samarbetsförmåga samt fysiska och mentala uthållighet. Lotus genomförs under fältförhållanden med smått reducerad tilldelning på mat och begränsad sömn. Lotus 23 har genomförts med gott resultat. Nedan följer en intervju med fem elever ur fortsättningskursen.

Vad har varit roligast?

Det roligaste momentet under övningen var när vi under fredag kväll låg och spanade. Själva spaningsmomentet kan verka långtråkigt, men när det väl händer, då smäller det. Föreställ er att ni ligger i ett skogssnår och väntar på att något ska hända. Ett brak och ett hundskall bryter tysnaden och fotsteg närmar

sig. Nervositeten växer sig allt starkare medan ljudet av röster blir klarare, antingen så klarar vi oss eller så blir vi röjda.

Det finns för många roliga moment för att alla ska kunna nämnas, ett som stack ut och som vi alla fann



Tända eld med batteri och stålull.

givande, roligt och utmanande var sjukvårdsscenarioet under dag tre. Den bestod av en iscensatt singelolycka där en bil kört in i ett träd. Vi skulle hjälpa de skadade i bilen med den första hjälpen utbildning vi fått under årets gång. Detta klarade alla grupper bra och är något vi kommer dra nytta av i framtiden.

Vad har varit jobbigast?

Det vi anser var jobbigast var de långa marschsträckorna med för lite mat i magen, detta märktes av på nästan alla deltagare då moralen sänktes och klagomål kunde förekomma.

Hur har känslan varit i gruppen?

Känslan i gruppen var motstridig pga. att vi var uppdelade i två täter som tävlande mot varandra. Detta kunde vara irriterande då vi alla är vänner men samtidigt roligt eftersom vem tycker inte om att tävla. Vardera tät blev mer sammansvetsade pga. ”vi mot dem” känslan, detta ökade täternas egna samarbete och sammanhållning.

Har ni lärt er något?

- Knopar
- Orientera (bättre)
- Larmminor
- Samarbete
- Bygga och maskera vindskydd
- Använda maskeringsfärg
- Sjukvård
- Fast och rörlig spaning
- Förebygga skavsår samt blåsor
- Vapensystem och stridsfordon
- Använda bildförstärkare
- Skjuta liggandes, på knä och stående på tid
- Tända eld med batteri och stålull

DE INTERVJUADE:

EMILIA NIVA, EMIL BERG ESTRA, FREYA ANDERSSON,
IMRE BREDESEN OCH LINA BÄCKSTRÖM

TEXT OCH FOTO: LUDVIG HOLM

Ungdomsledarmöte, det första i sitt slag!

GS hälsade alla välkomna till FVRF:s första ungdomsledarmöte som denna gång ägde rum på Clarion Hotell ute på Arlanda den 13–14 maj och passande nog hade vi en vidunderlig utsikt över start och landningsbanan.

Varför ett ungdomsledarmöte? FVRF har haft två ungdomsråd per år, ett på våren och ett på hösten. Här har ungdomarna möjlighet att gemensamt följa upp ungdomsutbildningen i grupparbeten och i diskussioner med Generalsekreteraren (GS) samt utbildningsansvariga på Kansliet men även tillsammans med alla ungdomsledare. Ungdomsledarna har även på dessa råd haft möjlighet att sitta tillsammans och diskutera gemensamma frågor. Dock har denna tid varit begränsad och ungdomsledarna har känt att de inte riktigt hinner med många av deras gemensamma frågor. Så nu var det dags att genomföra ett första ungdomsledarmöte.

Punkter på programmet var bland annat, de ”stramare” ekonomiska förutsättningar för 2023 som vi alla måste jobba mot och konsekvenserna av dessa. Bland annat var alla regioner tvungna att minska antalet ungdomar på sommarkursen från 80 till 60 elever. Vidare diskuterades ungdomsbestämmelser, kursplaner, kommande verksamhet, utveckling inom instruktörsområdet, befattningsbeskrivning för ungdomsledare mm.

Min känsla efter denna helg var mycket positiv och vi alla är helt överens om att detta var ett lyckat och viktigt möte samt ett bra forum för kunskapsutbyte mellan ungdomsledarna men även mellan ungdomsledarna och kansliet.

GS avslutade mötet och poängterade den stora vikten av ungdomsverksamhet ur ett samhällsbärarperspektiv. Vi ser fram emot nästa möte våren 2024!

VID PENNAN OCH BAKOM KAMERAN,
ANNA BLOMLÖF, FVRF, KANSLIHANDLÄGGARE



Lennart hälsar alla välkomna.



Planerar för framtiden.



Tord Wallin, ungdomsansvarig FVRF Kansli.

Frivilliga förstärkningsresurser vid Västerås flygplats

FVRF har genom ett avtal med MSB möjlighet att erbjuda Sveriges beredskapsflygplatser rekrytering och utbildning av frivilliga förstärkningsresurser för fred, kris och krig. Inom ramen för detta tecknade FVRF den 9 maj en första samverkansöverenskommelse med Västerås stad med syfte att stödja verksamheten vid fredstida kriser och höjd beredskap samt även i bredare förståelse att bidra till utvecklingen av Västerås stads koncept för en frivillig beredskapsgrupp.

Arbetet med Västerås ligger väl i linje med FVRF:s målsättning att tillföra totalförsvaret uthållighet och kompetens och vi hoppas att på liknande sätt få möjlighet att stödja även andra av våra 27 beredskapsflygplatser.



Överenskommelse vid Västerås flygplats.

På bilden ses FVRF:s generalsekreterare Lennart Thomsen och Västerås stads säkerhetsdirektör Mikael Lagergren i samband med undertecknandet.

PER MALMBERG

FOTO: THOMAS HILLEMAR

Artikeln hittar du även på LinkedIn, redaktörens anm.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN & FACEBOOK!

Sedan maj månad har Flygvapenfrivilligas Riksförbund FVRF en nationell sida på LinkedIn. Om du skriver in FVRF i din LinkedIn profil så uppdatera gärna denna med vårt fulla namn så kommer vår logotyp upp på din egen sida.



Följ oss gärna på Facebook
→ Flygvapenfrivilliga



Region Syd **Majövning**

Majövningen i region Syd är elevernas avslutningsövning på den terminsbundna utbildningen. Syfte och mål är att få en bild av elevernas kunskaper och färdigheter samt att ha en trevlig avslutningshelg tillsammans.

Majövningen började med att eleverna kom till FMTS, gamla F 14, i Halmstad där eleverna fick sova första natten i kasern med väckning kl 0600 för städning och frukost. Därefter var det avfärd till Nyårsåsen som är den övningsterräng vi nyttjar vid våra utbildningar i Halmstad. Torsdag förmiddag gick åt till att bygga förläggning med allt som där tillhör.

Efter lunch var det dags för ett klassiskt spel av CTF (capture the flag) som går ut på att man är två

lag/plutoner och varje lag/pluton har en flagga som ska skydda dem och på mitten finns det "broar". När man går över en "bro" måste man som anfallare vara fler än de som "försvarar" för att få fortsätta. Under speltiden så "sprängdes" även broar med jämna mellanrum av övningsledningen. Kvällen bjöd på tidigt tapto för att orka med en tidig revej.

Fredagens verksamhet omfattade en "poängjakt" som sträckte sig från kl 0500 till 2000. Momenten

som testades var att göra upp eld och elda av ett snöre, avståndsbedömning, skytte med luftvapen, malkast, bygga bår för transport av skadad samt memory och målidentifiering. Kvällen avslutades med marshmallows grillning.

Lördagen inleddes med att bryta förläggningen och bussfärd till Halmstads flygplats för studiebesök på Frivilliga Flygkåren, FFK. LK eleverna fick flyga med FFK-piloter i tre Piperplan. Jonathan Hölling, chef ungdomsverksamheten FFK,



Genomgång av flygplanets olika delar.



Övningsmoment för eleverna.



Skoputs-mycket viktig sysselsättning.

informerade FK eleverna om FFK och deras uppgifter och kursverksamhet. FK eleverna fick också tillfälle att besöka hangarerna som FFK har på Halmstad flygplats. Under väntan på sina flygpass och att maten levererades passade eleverna på att vårda sina kängor, välbehövligt efter två dygn i fält.

Under lördag eftermiddag var det schemalagd tid för vård av såväl personlig som gemensam materiell. Middagen blev en trevlig avslutning på vinterhalvårets sju

utbildningstillfällen där det även hölls tal av såväl elever som kurschefer. Utbildningsledare ungdom avslutade med att tacka elever och instruktörer för fina insatser och ett bra utbildningsresultat under det gångna utbildningsåret. Senare på kvällen var det dags för tapto med tystnad och behövlig vila. Söndagen inleddes med avslutande vård och noggrann visitation. Därefter avslutades majövningen och utbildningsåret högtidligt med diplomutdelning och utmärkelse till "Bäste kamrat".

Region Syd hälsar elever och instruktörer välkomna till nästa utbildningssteg med uppstart i september 2023 på utbildningsplatserna F 17 i Ronneby och FMTS i Halmstad.

TEXT OCH FOTO: OSKAR NILSSON
UTBLEAD UNGDOM FVRF SYD

Överlevnadskurs F 21



När du hamnar i en situation där du ska överleva ute i skogen finns det några viktiga saker och förnödenheter du måste fixa för att du ska klara dig. Så som eld, mat, skydd och vatten. Under Kristi himmelfärds helgen fick vi i Region Nord veta hur du får tag på dessa förnödenheter och hur du överlever ute i skogen.

Vi delades första dagen in i två plutoner och gick på morgonen åt skilda håll. Den ena plutonen skulle spendera förmiddagen på skjutbanan och den andra på en fotbollsplan. Det stod dock inte fotboll på schemat utan kast med blind handgranat, avståndsbedömning och att lära sig hur många steg varje person tog när de gick 100 meter samt hur många steg som gick åt om man joggade 100 meter.

När vi sedan kom tillbaka till kasernen på eftermiddagen hade våra instruktörer tagit fram muurikkan och tillagade suos (kallrökt renkött av innanlår/fransyska) och vi hade lyxen att få äta detta till middag ute i solen. När så väl instruktörer som ungdomar var mätta och belåtna hjälptes vi åt att städa undan efter middagen. En instruktör tyckte att en av oss ungdomar kan ha en strålande framtid på Max, där han skulle bli bäst på att flippa burgare.

Kvällens uppgift var att packa sin stridspackning och se till att få sig en god natts sömn inför morgondagens provning i ett mycket soligt och varmt väder.

Efter att alla fått i sig frukost nästa morgon fick vi i stridspår rita av en karta över området runt omkring flottiljen. Hur många kartor vi gjorde var valfritt och hur noggranna kartorna blev, var upp till var och en. Många valde att göra två kartor då en i paret eventuellt fått med detaljer som kan vara avgörande som den andra missat.

När tiden för att framställa kartorna var ute fick vi hämta våra stridsäckor och packa in dem i tre olika minibussar. Innan vi satte oss i minibussarna fick vi ta fram våra pälsmössor. Vi tilldelades öronproppar och

innan avfärd fick vi sätta på oss pälsmössorna bak- och fram så vi inte såg något och med öronpropparna i öronen blev även hörseln försämrad. En av bilarna fick sitta med tjutande sirener på hög volym i bilens högtalare vilket var mycket jobbigt medans ungdomarna i de andra bilarna passade på att ta sig en tupplur. Bilarna anlände vid olika tidpunkter till startpunkten och där fick paren peka ut på en karta var de befann sig och fick också veta när det var tvungen att vara framme vid målet det tidigare ritat ut på sin karta. Paren skickades iväg med jämna mellanrum från varandra och fick inte bli upptäckta av instruktörerna när de förflyttade sig i terrängen. Blev du upptäckt fick du börja om från början. När samtliga hade tagit sig till målet fick vi äntligen äta en välbehövlig lunch efter att ha marschat i den varma solen.

Efter lunchen delades vi in i två plutoner på nytt och denna gång var det dags för de två plutonerna att bygga varsin förläggning med det vi hittade i skogen. Det enda vi fick tilldelat i form av byggmaterial var två presenningar och hampagarn. Stridsparen hade under gårdagen blivit tilldelade yxa, KLAS och en hopfällbar såg som nu kom väl tillpass.

Senare under dagen behövde vi återigen få i oss mat, men eftersom vi inte blivit tilldelade någon var vi tvungen att själva få tag på mat ute i skogen. Totalt fyra personer, två från varje pluton, fick ta med sig två stridsäckor och sina handritade kartor, som ritades om lite grann för att passa denna framryckning. Vi hade fått en utmarkerad punkt på kartan där det skulle finnas mat men vi fick inte bli upptäckta på vägen dit eller tillbaka. Väl framme vid målet plockades all mat upp snabbt och smidigt så att gruppen kunde ta sig tillbaka



Med hjälp av en kniv rinner björksaven utmed bladet ner i en flaska. Mycket näringsrikt!



Endast tilldelade presentning och kampagarn fick vi bygga varsin förläggning.



Uppställning och redo för nästa övning.



För att kunna dricka vattnet så kokar Marie Nilsson och Oliver Parnes vattnet i en PET-flaska.



Att tillaga souvas på muurikkan blir riktigt gott.

till förläggningarna så fort som möjligt till de hungriga kamraterna som hade fortsatt bygget av förläggningarna under tiden.

Under vintern går det att smälta snö för att få fram vatten men det går även att dricka vatten från kallkällor och vatten som är strömmande. Vi hade nu däremot blivit strandade på en plats där det inte fanns kallkällor eller strömmade vatten i närheten och snön hade smält bort. Så vi fick utnyttja träden som under våren suger åt sig mängder med vatten för att kunna slå ut. Det vi gjorde var att vi hittade björkar och sedan skar upp en liten nedåt vänd triangel i stammen på björken. Lägst ned i triangelns spets trycker man sedan in en kniv och låter björksaven rinna längst med bladet och ned efter handtaget vart det slutligen börjar droppa. När du ser vart saven börjar droppa ned från kniven placerar du en falska som samlar upp all sav. Vi lät våra knivar sitta kvar i träden under natten och på morgonen hade en del av oss fått ihop en full 0,5

liters flaska med björksav som är mycket näringsrikt att dricka. Björksaven smakade lite som väldigt svag saft och våra instruktörer skrattade åt våra skeptiska ansiktsuttryck när vi tog de första klunkarna.

Ute i skogen fick vi även lära oss hur man kokar vatten i en PET-flaska, göra tallbarrste, olika sätt att göra upp eld med tändstål och hur man kan bygga en bår med hjälp av två slanor och två fältjackor.

Efter att ha bott och överlevt ute i skogen var det dags att marschera tillbaka till flottiljen under en högt stående sol. På flottiljen väntade nu värd och sedan en sista natt inne i kasern för detta lärorika och intressanta läsår.

TEXT: TINDRA BOQVIST, REGION NORD
FOTO: L-G SANDGREN OCH
VIKTOR LINDHOLM, REGION NORD

Flygvapenfrivilliga instruktörsutbildning

I en värld fylld med försämrat omvärldsläge bedriver FVRF, som huvudman för instruktörstjänst, utbildning så det knakar. Hitintills i år så har vi hemställt om och fått beviljat utökning av fem instruktörskurser, tre del 1 och två del 2. Detta har gjort att vi haft möjlighet att gå från 16 till 24 deltagare på kurserna i Uppsala, Kallinge och Halmstad. Även om det stundvis har varit tungt, då vissa kurser ligger tätt under sommarperioden så har deltagarna och instruktörslagen jobbat på.



Inte bara inomhusarbete på instruktörskurser.

Resultaten blir att vi ökar vår leverans av instruktörer till Försvarsmakten och med det möjligheten att möta behovet som ökat.

Flygvapenfrivilliga har också under 2023 samarbetat med MR M (Militär region mitt).

Samarbetet har gjort det möjligt för FVRF att genomföra sammanslagna kurser, del 1 och del 2, vilket har gett goda resultat både när det gäller produktionshastighet och att deltagarna finner det utmärkt att inte behöva dela upp utbildningen. Eleverna är formellt färdiga instruktörer i Försvarsmakten då kursen genomförs som en sammansatt kurs under 14–16 dagar.

Första genomförandet gjordes på Vaddö i mars och gav ett gott resultat. Redan då bestämdes att vi fortsätter vårt inledda samarbete och genomför en 1–2:a på Kungsängen under juli och ytterligare en i oktober.

Preliminärt så har vi även tre sammanslagna kurser under 2024.

Kurserna ingår i vad MR M kallar RSU (regionalt sammanhållen utbildning) och är ett försök att genomföra utbildning i de ”bubblor” som uppstår när ”plattformarna” har möjlighet att ta emot ett större antal utbildningar vid samma tidpunkt. Generellt kan man säga att detta är ett tillfälle där Hemvärnets grupper skulle kunna, med hjälp av FFO, genomföra en större mängd utbildningar till stora fördelar för alla. Vid tillfällena i år har det samtidigt bedrivits utbildning i sjukvård, hund, fordon och instruktörstjänst och vid varje tillfälle har det genomförts GU-F.

I de genomförande som gjorts fram till idag har ca 40 instruktörer utbildats, dessa tillhör främst Hemvärnets organisation och det har varit flest deltagare från MR M.

Flygvapenfrivilliga ser fram emot ett fortsatt samarbete med Militär region mitt och är också beredda att samverka med övriga regioner i riket.

RICKARD TÖRNSTRÅLE
C UTB FVRF





Minnen från då och nu

Sommarkurser i Flygvapnet

Bäste läsare, årets sommarkurser för FVRF-ungdomar har genomförts inom våra fem regioner, vilket du kan läsa mer om i denna tidning.

Men hur var det förr?

Redan 1947 ordnade Flygvapnet tre veckors sommarkurser på flera av våra flygflottiljer för pojkar i åldern 16–20 år. Man såg här en god framtida rekryteringsbas. Programmet på sommarkurserna var omfattande och innehöll såväl flygtekniska ämnen som motorlära, flygteknik, meteorologi samt allmänmilitära ämnen och idrott. Efter hand tillfördes också flygning, först i glidflygplan och senare också i motorflygplan.

Som en följd av verksamheten på sommarkurserna och för att ungdomarna skulle ha sysselsättning även under vinterhalvåret startades hösten 1950 ”Flygpojckarna”. På varje flottilj fanns då en ”Flygpojcksavdelning” som var öppen för pojkar i åldern 13–19 år. Ungdomarna träffades en kväll i veckan på sin flottilj. Pojkarna fick själva avgöra vad de ville ägna sin tid åt. Här fanns kurser och ämnen som, Link-trainer, motorlära, fotolaboratorietjänst, väderlära och luftbevakningstjänst.

Från tidigt 1960-tal fick flygpojckarna i ålder 15–18 år utbildning i luftbevakningstjänst med mål att kunna teckna ett frivilligsavtal för krigsplacering på en luftbevakningsstation (Ls-torn). I mitten av 1970-talet avskaffas frivilligsavtalen för FVRF-ungdom. I januari 1980 tillstyrker FVRF Riksförbundsstämman att flickor får delta i FVRF ungdomsverksamhet. Från 1980-talets



Tillagning av nödproviant på sommarkurs vid F 2.



Luftbevakningstjänst – övar med O-kikare på F 10.



Svenska flygpojkar på studieresa i USA – bekantar sig här med siouxhövdingen "Grå Molnet".



En Vampire inspekteras vid F 9 - Sommarkursen besöks av ungdomar från USA.

början flyttas ungdomsverksamheten, som oftast haft sin hemvist på info- och rekryteringsavdelningarna vid våra flottiljer, över till frivilligavdelningarna. Samtidigt minskas utbildningstiden för sommarkurser från tre till två veckor.

Du kan läsa mer om FVRF ungdomsverksamhet i vår Jubileumsskrift 1962–2012, där skriver Stig-Olof Carlsson och Roy Jildenstål om sina upplevelser inom ungdomsverksamheten.

Du hittar boken på FVRF hemsida: www.flygvapen-frivilliga.se/media/1094/fvrf_jubileumsskrift.pdf

Bilder och faktatext i denna artikel är tagna från: *Flygvapnets- och Flygvapenfrivilligas jubileum- och minnesböcker samt från Ett år i luften 1952*

Hör gärna av er med minnen till:
lars.petterson@fvrf.se

LARS PETTERSSON/FVRF



FVRF deltog med 11 lag vid HvSS ungdomstävling

FVRF HvSS-lag 2023.



Helgen den 18–20 augusti genomfördes HvSS traditionella ungdomstävling.

En kort historik. Tävlingen är Försvarsmaktens största tävling och lockar i genomsnitt 300 ungdomar från Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Flera frivilliga försvarsorganisationer deltar också såsom Sjövärmskåren, Försvarsutbildarna, Bilkåren, Brukslundsklubben och Flygvapenfrivilliga.

Idén till tävlingen härstammar från 40-talets sommarkurser som brukade avslutas med en liten fälttävling där ungdomar från hela landet kunde mäta sina krafter med varandra för att se vem som var bäst. Den första tävlingen genomfördes den 16 juni 1956 med totalt 36 lag från samtliga försvarsgrenar, frivilliga befälsutbildningsrörelsen och statens järnvägsdriftvärn.

De första åren ingick enskild fältskjutning, målspaning, patrullskjutning, sjukvårdstjänst, patrullorientering och avståndsbedömning. I efterhand har tävlingen förändrats och innehåller sedan många år grenarna fältskjutning, hinderbana, precisionskastning, biathlon, orien-

teringsbudkavle och ett överraskningsmoment. Under perioden 1960–1982 ingick också trafikknäpp och livräddning.

Hur gick det då i år, 33 lag deltog och av dessa kom 11 lag från FVRF regioner, högsta antal någonsin, jättebra. Överlag presterade FVRF bra, bästa FVRF lag var "SBS Bravo" från FVRF Syd, ett stort GRATTIS.

TEXT: LARS PETTERSSON
FOTO: DANIEL PETTERSSON,
L-G SANDGREN SAMT OSKAR NILSSON



FVRF Öst - Basta tjejlaget
Kör bara Kör kom på 3:e plats.



SBS Bravo, FVRF Syd knep 2:a platsen.



Patrullorientering
FVRF lag Syd - SBS Bravo



Samling inför Jaktstarten



Foto Flygvapnet.

Norrbottens flygflottilj F 21



Stort grattis säger vi till Norrbottens flygflottilj F 21 som den 1 juli firade 60 år!

F 21 hade också äran att måndag den 19 juni välkomna två amerikanska B-1B Lancer ur Bomber Task Force (BTF) på Luleå-Kallax flygplats för att basera på Norrbottens flygflottilj, F 21. För första gången i modern tid har amerikanska bombflygplan därmed landat i Sverige.

FOTO: ERIK WESTBERG
FÖRSVARSMAKTEN



ÅRSSTÄMMA Region Mitt

FVRM genomförde årsstämma på Scandic Nord Uppsala under ledning av regionordförande Anders Persson.

Nya i styrelsen blev Pär Malmberg Stockholm och Thomas Bill Östersund. Utmärkelser fick Patrik Björnström, Johan Olofsson, Henrik Dyrssen och Åsa Blomberg F 16.

TEXT OCH FOTO: THOMAS HILLEMAR,
ORDF. REGION MITT



Årsmöte i region mitt den 25 mars.



Årsmöte.

Sommarkurs på F 21

Under veckorna 27 och 28 höll Flygvapenfrivilliga sommarkurs på F 21 i Luleå. Det skulle inte bara bli ett underbart minne utan mycket att lära, häftiga upplevelser och många nya vänner.

Sommarkursen började med att vi alla kom på plats och välkomnades av vår kurschef som gav oss information och introducerade befälslaget. De skulle se till att våra två veckor på flottiljen skulle bli de lärorikaste och roligaste veckorna under denna sommar. Nu var det dags att installera sig i kasern där våra logement fanns och vi hälsade på våra nya kamrater medan vi packade upp våra civila kläder.

Varje dag börjar med Revelj kl 0600, så även vår första dag och alla ungdomar var spända och nervösa för de kommande två veckorna. Vi fick ut vår utrustning och packade in dem i våra respektive skåp. Sedan fick vi lära oss hur man bär uniformen på korrekt sätt.

Under andra dagen var vi på studiebesök på flottiljen där vi fick lära oss allt om JAS plan med bomber och robotar till brandmän på flottiljen och hur man kunde hitta fiender i lufrummet. Vi fick också lära oss om stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och flottiljen i övrigt.

Mitt på dagen fick vi order om att samlas vid kasern för en överraskning. Vi satte oss i minibussar som tog oss till platta 8. Där väntade flygplanet TP 84 Hercules. Det var många reaktioner för den extrema upplevelse och något vi alla kommer hålla kärt i minnet från sommarkursen.

Första veckan hade vi varierande utbildningsmoment som vi skulle ha användning för under andra veckan. Vi lärde oss en massa olika saker. Bland annat en vapenutbildning, hur man ska hantera ett vapen, de fyra grundreglerna i vapenhantering samt olika kommandon på skjutbanan osv. Vi blev utbildade i sjukvård, hjärt- och lungräddning (HLR), fick lära oss att lägga olika förband såsom tryckförband och skyddsförband samt hur man lägger bandage vid stukningar av händer och fötter. Men även utbildning i hur man använder och hanterar vassa föremål såsom kniv, yxa och såg. Vi fick även lära oss grunder i orientering, hur man använder karta och kompass.

På fredagen under första veckan var det dags för skjutning av Gevär 22 long som vi tidigare i veckan fått utbildning på. Vi höll på hela förmiddagen med att nöta in kommandot "Ladda" och "Patron ur" så att det skulle sitta i ryggmärgen när det var dags för skjutningen på eftermiddagen. När vi var klara och gick ifrån skjutbanan visades bara glada miner och de flesta ville mer än gärna vända och gå tillbaka för att skjuta mer. Vi genomförde även en skyttetävling mellan våra två plutoner.



Påväg mot förläggningsen.





*”Efter att vi vandrat
1 mil behövs en vilostund
för våra fötter.”*



Pluton 1 uppställda för information.

På lördagen kom det vi alla hade väntat på. En dagsutflykt till Rödbergsförtet i Boden, där fick vi en guidad rundtur och fick se hur det var förr i det militära. Vi fick se de gamla kanonerna som de sköt med, hur de bodde och hur livet inne på Rödbergsförtet var. På eftermiddagen var det dags för flygningen av Cessna 172 Skyhawk och Cessna 152, vi flög tre ungdomar plus pilot i varje flygplan. Ungdomen som satt längst fram fick chansen att styra planet och flyga själv en liten stund. De som fick testa att flyga hade blandade reaktioner;

- Det kändes som att spela ett tv spel, berättade Johansson
- Det var coolt att se Luleå från det perspektivet, och det var ascoolt, tyckte Mikaelsson och Lotare.

Vi avslutade veckan med att kolla på filmen “Top Gun”, som traditionsenligt visas under sommarkursen. Vi fick lite mer egentid på kvällen och den tillbringade vi genom att dra med både pluton 1 och pluton 2 till fotbollsplanen för en fotbollsmatch mellan plutonerna, vi fick även med två av våra befäl.

Dags för andra veckan, alla var lika spända för det som väntade, äntligen skulle vi ut i fält. På tisdagsmorgonen marscherade vi iväg. Vi stannade någon bit utanför flottiljen för att få en undervisning om hur man

satte upp tält 20, hur man gjorde en kissgrop och latrinplats samt hur man satte upp en tvättplats för handtvätt. Sedan marscherade vi vidare för att komma till platsen där vi skulle tillbringa två dygn. När vi kom fram satte vi upp tältet och fixade det vi lärt oss på förmiddagen. På kvällen gjorde vi vår fempunktsvätt som vi fått lära oss tidigare den kvällen. Att endast stå i underkläder en sommarkväll bland extremt många mygg och tvätta sig var nog en av de saker som var minst uppskattad när vi var i fält.

Att vakna i ett tält och att sitta eldpost mitt i natten var en ny grej för många, men ändå fanns det glada miner när vi vaknade på morgnarna. När de berättade att vi skulle vandra ca 1 mil med packning på en orienteringsrunda, i stekande sol, var det några som kände att de var less på fältlivet. En del av ungdomarna hade hälsoporre, skavsår och benhinneinflammation. Men de gav sig ändå ut med en vilja att klara av uppgiften trots att de hade ont. Kämpaglöden hos alla ungdomar brann för fullt. Ingen ville förlora denna tävling. På slutet av dagen bjöds det på hamburgare i skogen och den lyckan har man aldrig sett någon ge till en hamburgare. När kursen började lida mot sitt slut var det dags för vård av de vi använt i fält samt vård av persedlar. Avslutningsmiddagen ägde rum i matsalen där båda plutonerna samt plutonslaget åt en härligt god taco-buffé med efterrätt. Priser för tävlingarna delades ut.



Genomgång tältkamin och tältlykta.



Pasta med kyckling är alltid lika gott.

Sista dagen var det dags att avrusta och lämna sommarkursen med nya erfarenheter, nya vänner och häftiga upplevelser man kan dela med andra. Jag fick möjlighet att intervjua två av ungdomarna som varit på kursen med frågan:

Hur skulle du berätta för andra ungdomar om denna kurs?

- Jag skulle säga att kursen var väldigt intressant och man lärde sig väldigt mycket, inte bara om Försvarsmakten utan man lärde sig mycket om sig själv med. Man fick många nya vänner som man delar intresse med. Jag skulle definitivt rekommendera sommarkursen till andra ungdomar, säger Ekenbro
- Kursen hjälpte mig att få igång mig, få rutiner och en helt ny livsstil som gör att jag allmänt mår bättre, man får bra vänner med ungdomar från sin pluton då man gör i princip allt till sammans. Rekommenderar kursen stark, berättar Mikaelsson.



Vinnande laget i fälttävlan.



Tält 20 uppställt och klart.

TEXT: ELIN RÖNNFJORD
 FOTO: ELIN RÖNNFJORD OCH LARS-GUNNAR
 SANDGREN, UTBLIED UNGDOM

FVRF Syd sommarkurs på F 17 i Ronneby

Den 26 juni startade årets sommarkurs med att två FVRF flaggor hissades på ceremoniplatsen utanför frivilligsektionen. Kl 1300 påbörjade Utbildningsledaren sin genomgång med att hälsa instruktörerna välkomna för att sedan gå igenom sommarkursens övningsorder i stort och därefter låta alla presentera sig. F 17 representant berättade om flottiljens verksamhet och dess stöd till sommarkursen. Sedan tog kurscheferna och kursinstruktörer över och påbörjade sina förberedelser.

Eleverna anländer dagen efter och vi inleder med en gammal hederlig inmönstring. De 60 eleverna kliver in genom vakten och fördelas på två kurser med tanke på var de kommer ifrån, "Ronnebykursen" och "Halmstadkursen". Några föräldrar försökte följa med in men de blev stoppade och fick istället information om olika vuxenbefattningar för frivilligpersonal. Dagen fortsatte med genomgång om förhållningsregler inne på F 17, samt att elevernas mobiltelefoner samlas in. Därefter tar kurscheferna över och genomför teambuiding, självpresentation, brandgenomgång och utrymningsövning. Lektion i sängbäddning och värdegrundsbildning. Kvällen avslutas med en joggingtur runt flottiljen så att eleverna får veta inom vilket område de får vistas.

Dagen därpå är det dags att hämta ut militär utrustning med påföljande tillpassning. Eleverna får lära sig att tejpa fötter och hur man syr fast förbandsmärken på uniformen. Kvällen bjuder på utbildning i preventiv hygien, (tvätta händerna, nys i armvecket osv). Följande dagar präglas av olika studiebesök där vi bl.a besökte helikopter,

R3 och FUE. Eleverna fick även möjlighet att ta FVRF ungdomsidrottsmärke där de testar grenar som löpning, orientering, simning och skytte. Innan vi kan skicka ut elever i skogen så måste vi

lära dem hur man läser en karta och hur kompassen fungerar. Eleverna får genomgå både teoretisk och praktisk övning på ungdomsvapnet samt skriva prov i vapensäkerhet. Parallellt med vapenutbildningen hade den andra kursen sjukvårdsutbildning med första omhändertagande.

Först när detta är genomfört kan vi lägga oss på skjutbanan och skjuta för ungdomsidrottsmärket.

Vi genomförde även sambands- och förläggningutbildning och inte minst, hur FVRF bildades och dess historia. Vi gick också igenom hur FVRF är organiserat och fungerar i dag, från Riksförbundsstämma, kansli, regionstyrelse och kurser.



Sjukvårdsövning.



Övning i vapenhantering-skjutställning.

Fältdygn stundar, VB väcker eleverna i kasernen kl 06.00, därefter städning, frukost och visitation. Kl 08.30 börjar fotmarschen ut till övningsområdet där det iordningställs förläggning, kvällen avslutas med en gemensam korvgrillning. Morgonen efter rivs förläggningen och eleverna påbörjar sin patrullfälttävlan. Målet med tävlan är att testa det som eleverna har lärt sig under den gångna veckan. Patrullfälttävlan avslutas inne på F 17 med behövlig återhämtning på respektive logement. Dagen därpå var det vård och inlämning av personlig utrustning till förrådet. Efter inlämning blev det ett uppskattat besök på marinmuseum i Karlskrona. När eleverna kom tillbaka till F 17 var det förberedelser inför kvällen och den avslutande gemensamma middagen. Efter middagen var det ”kvalitetstid” och ”skönt häng” i kasernen, under tiden hade instruktörerna sin utvärdering av sommarkursen.

Sista dagen, dag 12, var det slutstädning av kasern och förberedelser för formell kursavslutning. Eleverna fick också genomföra kursutvärdering och lära sig att fylla i sin reseräkning på ett korrekt vis. Efter lunch är det uppställning på ceremoniplatsen för avslutning med diplom- och prisutdelning. Därefter marscherade eleverna ut genom vaken till sina förväntansfulla anhöriga.

Sommarkursen avslutas på samma sätt som den påbörjades fast tvärtom, flaggorna halas, erfarenhetsutbyte med instruktörerna och F 17 Friv genomförs. Men slutet är bara början... nu i september börjar den terminsbundna verksamheten i såväl Ronneby som Halmstad och då hoppas jag och mina instruktörer på att få träffa alla våra sommarkurselever igen!
Avslutningsvis ett stort TACK till F 17, kursinstruktörerna och till alla elever för en fin sommarkurs.

TEXT: OSKAR NILSSON, UTBLAD UNGDOM
FOTO: JOHAN HÖRNDAHL, INSTRUKTÖR



Skjutpass på skjutbanan.



Besök på Marinmuseum.



Fälttjänst - förläggningsplats.



Avslutning med utdelning av diplom.



Fandelegationens promenad mot Soliden.

FVRF deltog vid 500-årsjubileet och det extra uppmärksammade nationaldagsfirandet på Skansen i Stockholm. Här genomfördes ett festtåg tillsammans med andra svenska föreningar och stiftelser från Kungsträdgården till Sollidenscenen och slutligen till Nordiska musset. FVRF:s deltagande bestod av en fandelegation som förde både en svensk fana och en FVRF-fana samt ytterligare 15 medlemmar som gick med i festtåget bakom fanorna. Tack till er alla som deltog. Tack till er alla som hejade på längs vägen eller bakom TV-skärmarna och tack till er alla som jublade högt när FVRF och våra fanor presenterades vid Sollidenscenen.



FVRFs fandelegation på Sollidenscenen.

TEXT: LUDVIG HOLM
FOTO: LUDVIG HOLM OCH FREDRIK WENNERBERG

Folkfest när armén firade 500 år

Lördagen 27:e maj firade Armén 500 år på Gärdet i Stockholm. Naturligtvis var FVRF på plats. Dagen bjöd på uppvisning av gamla, nya och framtida trupper, stridstekniker och materiel.



Flygplan 61 målat i armeflygets färger. Foto: Sofia Heed.

Bland annat förevisade man hur historiska slagfält kunde se ut samt flygplan och helikoptrar ur det nedlagda arméflyget. Därutöver deltog Försvarets materielverk – FMV med utställning av det nya uniformssystem och de kommande handburna vapensystem som ska levereras till Försvarsmakten med start nästa år.

Vid FVRF:s tält genomfördes varken strid eller flygning men däremot tävling, rekrytering och många trevliga samtal. Tävlingsens karaktär var mycket enkel – förbipasserande skulle gissa vikten på en packad ryggsäck som stod uppställd vid tältet. Tävlingen engagerade många i livliga diskussioner om vad ryggsäcken kunde väga. Hur mycket brukar en fullpackad ryggsäck väga? Hur mycket väger den jämfört med en människa? Allt som allt deltog lite drygt 150 personer i vår tävling.

De som var extra taggade utmanades i hur många benböj de kunde göra med packningen på ryggen. Rekordet som var 56 st på morgonen, slogs gång på gång under dagen för att till slut stanna vid 348 st benböj vid dagens slut. Vann gjorde Ivan, en veteran från kriget i Donbass, där han stred för den Ukrainska 80:e luftburna brigaden. Mycket imponerande insats Ivan!

Förutom tävlingssugna förbipasserande så besöktes vårt tält under dagen av många gamla och unga vänner från hela Sverige. De allra flesta var från vår egna ungdomsverksamhet. Vi besöktes också av vänner och kollegor från bland annat Jämtlands fältjägarkår och 14. Hemvärnsbataljonen i norr samt Livregementets husarer och Södra skånska regementet i söder. Även många äldre flygvapenofficerare kom förbi och hejade. Vi kan konstatera att många i försvarsmakten, gamla som unga, har sin bakgrund inom FVRF.

Trevliga samtal har förts, tävling och rekrytering har genomförts, vinnare har korats. Gamla, nya och framtida flygvapenvänner – väl mött!

TEXT: LUDVIG HOLM
FOTO: LUDVIG HOLM OCH SOFIA HEED



Historisk uppvisning av 1800-talets husartrupper.
Foto: Sofia Heed.



Besökare i alla åldrar. Foto:Ludvig Holm.



FVRF's tält. Foto:Ludvig Holm.



Träningsläger inför HvSS och Kuperjanovlaste Rada

Under sommaren brukar det bli ett längre uppehåll mellan kurserna, vilket lämnar gott om plats för tävlingar som samlar ungdomar från hela landet. Två av de populäraste tävlingarna som FVRFs ungdomar deltar i årligen är HvSS i Vällinge och Kuperjanovlaste Rada i Estland. För att förbereda de som var intresserade att delta i tävlingarna hölls det ett träningsläger i början av juli för ungdomar från samtliga regioner i Östersund. Utöver att bara vara ett träningsläger, används även lägret till att plocka ut vilka ungdomar som får följa med till Estland och tävla då platserna dit är begränsade.

Jägarvila rygg mot rygg i väntan på lunchen.

De fyra dagar långa träningslägret, som gav oss möjligheten att lära känna varandra, bestod av olika moment som är vanligt förekommande tävlingsmoment samt information om tävlingarna. Huvudfokuset låg på att mängdträna skytte och få till så bra träffbilder som möjligt, men även att öka färdigheten kring användandet av karta och kompass.

När alla ungdomar välkomnats till den nedlagda Jämtlands flygflottilj, F 4 i Östersund fick vi under den första kvällen prova på elektroniskt skytte i korridoren i kasern och hälsa på så väl gamla ansikten som nya. När den första dagen grydde samlades vi utomhus för

att börja dagen med BRAK i det morgondaggsfuktiga gräset. Därefter fick ena halvan av gruppen åka till Östersunds skidskyttestadion för att öva skytte hela förmiddagen medan den andra halvan fick öva kast med blind handgranat samt avståndsbedömning. Instruktören som höll i handgranatskastningen på morgonen tyckte att vi ungdomar verkade lite morgontrötta och för att snabbt väcka oss till liv gjorde vi handgranatkastningen till en tävling där laget som lyckades träffa flest av sina handgranater i de olika målen vann. Efter en gemensam lunch skedde ett tätbyte där de som varit på skjutbanan fick öva avståndsbedömning och handgranatskast och de



Kul och klurig tävling i bårbygge.



Samarbete krävs för att sig över hindren.



Vem kan snabbast fraktas en person på båren

andra skytte. Efter middagen var det dags att byta till träningskläder då det väntade intervallträning i backe.

Nästa dag liknade den föregående där ena halvan av gruppen spenderade förmiddagen på skjutbanan medan den andra halvan övade på att i grupp ta sig över alla hinder på stridshinderbanan så snabbt och smidigt som möjligt. Efter att vi tävlat mot varandra på hinderbanan väntade en övning i stegning där vi fick lära oss hur många steg vi tog på hundra meter och sedan hur man, med hjälp av den informationen, räknar ut hur långt vi gått i olika etapper.

När båda grupperna fått springa hinderbanan, övat stegning och skjutit var det dags för en kväll i lekionsalen där vi hade en föreläsning i träningslära. Vi fick lära oss hur viktigt mat och återhämtning är för att träningen ska ge resultat. samt vad som är en lämplig kost och hur träning kan förbättra dina akademiska prestationer.



Genomgång inför orientering.

Lördagen ägnade vi åt orientering. Det första träningspasset på morgonen innehöll korridororientering. Det innebar att kartan var helt blank förutom smala korridorer mellan kontrollerna. Detta gjorde att du var tvungen att hålla dig i korridorerna för att veta vart du var på kartan,

annars hamnade du utanför kartan. Ett, för de flesta av oss, helt nytt koncept på orientering och som tvingade oss att vara riktigt noggranna i kartläsningen och använda oss utav kompassen och kompassriktningar. Efter lunchen väntade ett längre orienteringspass där vi fick välja mellan fyra olika distanser varav en var på medelsvår nivå och de tre andra var på svår nivå. Alla fyra slingor var väl utformade i en varierande terräng som gav stora möjligheter till att lära sig använda ledstänger, uppfång och kompassriktningar när man orienterar. Efter en hel dag med orientering i växlande väder och tidigare regn, som gjort marken blöt, var träningskorna genomblöta och duschen blev extra lockade.

Den sista dagen på träningslägret började med en ordentlig frukost som fick smältas medan vi fick mer information om HvSS och tävlingen i Estland. När den sista frågan slutligen var besvarad var det dags för träningslägrets sista moment, distanslöpning. Distansen som väntade var 1,5 mil under den högt stående solen. En välbehövlig vätskekontroll efter halva sträckan och de peppande orden när vi ungdomar mötte varandra längst slingan gjorde benen lite lättare. Slutligen i mål vid kasern väntade en dusch och grillade hamburgare till lunch. När lunchen var uppäten och kasernen städad väntade ett farväl med förhoppningen om att vi, om bara några veckor, skulle träffa varandra igen, antingen på väg till Estland eller på HvSS Vällinge redo att tävla mot varandra eller kämpa sida vid sida.

TEXT: TINDRA BOQVIST
FOTO: L-G SANDGREN



Gruppbild från Royal Airforce club i London.



Tackluckan på ett utav flygplanen på RIAT.



Ungdomsutbyte

RAF Air Cadets UK

Den 12 juli begav sig 10 ungdomar från de fem olika regionerna till Enköping, för att dagen därpå bege oss till England. FVRF har tidigare haft utbyte med den engelska motsvarigheten till organisationen, men i år var vi mer en del i det stora utbytet, IACE, där vi mötte ungdomar från 10 olika länder.

Utbytet började med fyra dagars boende på universitetet Brunel i London. Under den tidsperioden hann vi med sightseeing på Themsen, ett besök på Royal Air Force Club, en tur till Bomber Command Memorial, en åktur i London Eye samt två dagar på flygshowen RIAT. Flygshowen



Gruppenbild från sista dagen.



Gruppenbild med Flygvapenchefen Jonas Wikman.



Besök på RAF Syerston där vi fick flyga segelflyg.



Besök på RAF Coningsby uppställda framför Typhoon med anropsignalen Black Jack.

var något som de flesta av oss sett fram emot och den nådde minst sagt upp till förväntningarna trots det tvivelaktiga vädret. Förutom att se alla möjliga flygplan från världens alla hörn i luften fick vi även träffa Sveriges flygvapenchef. Vi fick också en visning av Gripen och samtal med piloterna från F7 Såtenäs.

Efter det bodde vi på RAF Wittering, en flygbas i mellersta England, i en vecka. Under den tiden hann vi med mängder av saker, till exempel raft building, flygning av segelflyg, ett besök i staden Lincoln, middag på RAFC Cranwell, en tur till basen RAF Coningsby där vi lärde oss mer om Eurofighter Typhoon och en tur till Burghley House.

Den sista tiden av utbytet spenderades återigen på Brunel. Under vår tid i London fick vi se Tower of London, kuststaden Brighton och Downing Street. Vi hann dessutom med ett besök på Royal Aerospace Society och Globe Theatre. Vissa av oss fick även chansen att se Londons parlament och några fick se Ceremony of the Keys.

Precis som allt annat måste även de bästa av upplevelser komma till slut. Kvällen den 26 juli avslutades med en BBQ och disco på Brunel, dagen efter bar det av hemåt. Trots att resan nu är över kommer vi alltid bära med oss minnena som skapades, alla fantastiska människor vi träffade från världens alla hörn, de eviga busstureorna, Englands eviga regn,

alla kulturer vi fått ta del av och den typiska engelska frukosten.

Jag vet att jag talar för alla som deltog när jag konstaterar att resan haft stor betydelse för oss alla. Personligen skulle jag säga att av allt vi sett och upplevt så är det mötena med ungdomarna från de andra länderna som betytt mest. Vi har fått kunskaper och insikter i både andra länders flygvapen och kulturer och det är något som vi kommer bära med oss resten av livet. Med det tackar jag alla inblandade för en oförglömlig resa och uppmanar er som får chansen att åka att göra det, ni kommer inte att ångra er.

TEXT: IDA KÄLLVIK
FOTO: HENRIK DYRSSEN

”

*Flygvapnet – så
högt man kan
komma!*

”